



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijsplaats voor geloofsontmoeting waarin zang,  
poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

# ~ Zijk Nieuws 64 ~

~ Februari 2026 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 22 februari: maandelijkse Zijpviering
- ✓ 22 februari: lezing over Huub Oosterhuis door Marc van Dijk
- ✓ Compassie – in beweging
- ✓ Financiën en Zijpbalans
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

## Zijk viering

Op zondag 22 februari om 11 uur is er weer een Zijpviering. Het is de eerste zondag van de 40 dagentijd, de eerste zondag na Aswoensdag. We willen daarom een as ritueel houden, voor wie wil. In de palm van je hand, in het verborgene, ontvang je as: herschep ons hart. Maak een nieuw begin.

## 22 februari: lezing over Huub Oosterhuis door Marc van Dijk

Na de Zijpviering is er koffie drinken en aansluitend (rond 13 uur) zal Marc van Dijk een lezing geven over de betekenis van de liederen en teksten van Huub Oosterhuis. Marc is, sinds hij in Arnhem woont, een regelmatige bezoeker van de Zijk en hij schreef in 2013 en aanvullend in 2023 een biografie over Huub.

Het boek is te koop en Marc kan het signeren.

Gelieve zelf brood mee te nemen voor de lunch.

Entree is gratis.



## COMPASSIE – in beweging

*Darja Vastenhoud*

Compassie draagt bij aan vrede in de wereld – daar geloof ik in. Daarom deel ik graag hoe compassie op mijn pad kwam en hoe ik er in mijn leven vorm aan probeer te geven.

Twee jaar geleden koos ik bewust voor een baan bij het COA. Ik wilde, op mijn manier, een ander geluid laten horen tegenover de verharding in onze samenleving. Dat betekende: uit mijn veilige bubbel stappen en elke dag zien wat beleid en beeldvorming met mensen kan doen.

Pittig. Maar ook verhelderend.

Gaandeweg werd duidelijk wat er onder mijn keuze lag: compassie. Niet als 'soft' ideaal, maar als richtingwijzer voor hoe ik wil leven. In diezelfde periode kwam Karen Armstrong op mijn pad. Haar woorden raakten me. Voor haar is compassie een vorm van religie—en zo ervaar ik het ook: compassie als mijn geloof. En ik voel me geroepen om van daaruit iets te kunnen betekenen, juist nu.

Compassie begint klein en dichtbij: in onszelf - in onze houding, onze keuzes, onze woorden. Iedereen kan het leren, zoals je ook leert pianospelen. Maar de echte uitdaging is volhouden. Dat vraagt motivatie, zelfkennis en discipline: elke dag oefenen, reflecteren en bewust kiezen. Een innerlijke verschuiving: van 'ik' naar 'wij', van oordeel naar openheid. Een levenslange oefening.

Maar ook kwam de vraag: "Hoe draag ik compassie actief uit, voorbij mijn eigen binnenwereld?"

In gesprek met Moniek viel alles samen. We vonden elkaar in ons gedeelde verlangen én in het compassieverleden van De Zijp. Zo ontstond het idee van een broedplaats van compassie: een plek om samen te oefenen, te luisteren en te leren.

Er is een beweging op gang gekomen. Inmiddels is er een werkgroep van zes compassiedragers én een groeiende groep mensen die zich met dit thema wil verbinden. Op 30 januari j.l. kwamen we voor het eerst samen met bijna 20 compassiegenoten.

Wat ons verbindt is helder: met compassie de wereld een beetje beter te maken.

Ons doel is om samen de zachte kracht van compassie telkens opnieuw tot leven te wekken en anderen uit te nodigen medereiziger te worden op deze weg.

Voor meer informatie en aanmelden (kan doorlopend); [www.dezijp.nl](http://www.dezijp.nl) of [compassie@dezijp.nl](mailto:compassie@dezijp.nl)

## **Financiën en Zijp Balans 2026**

Zoals u wellicht weet is Stichting de ZIJP door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daartoe is een ANBI-verslag opgesteld met ANBI-gegevens en financiële verantwoording. U vindt dit verslag op de website van de Zijp onder <https://dezijp.nl/financien/#anbi> .

Uit het ANBI-verslag blijkt dat behalve de maandelijkse Zijpvieringen in 2025 nog tal van andere activiteiten georganiseerd zijn zoals: het wekelijkse dinsdagzingen, een themabijeenkomst "Tussen anker en Afscheid" in januari, een vrijwilligersdag in juni, de jaarlijkse lieddag onder de inspirerende leiding van Henri Heuvelmans in oktober en een extra Gedenkviering in november.

Financieel zijn in 2025 meer inkomsten binnengekomen en minder kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor is in 2025 een positief resultaat geboekt van ca € 6750 (waarvan € 6000 voor Stichting de Zijp en € 750 voor het Moniek Siermannfonds).

In de begroting voor 2026 worden meer kosten voorzien voor de Zijpvieringen (1 extra viering, extra muzikale ondersteuning) en worden minder inkomsten gevraagd voor deelname aan andere Zijpactiviteiten.

Om de begroting in balans te houden, vragen wij u onze Stichting ook dit jaar weer financieel te steunen via de actie **Zijp Balans**.

Meedoen kan op verschillende manieren:

- Door een bedrag ineens of een periodieke gift per maand of kwartaal
- Door een jaarlijkse schenking waarbij gedurende tenminste 5 jaar een bedrag per maand, kwartaal of jaar wordt overgemaakt

Omdat de Zijp door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI-instelling zijn deze giften of schenkingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, onder de hiervoor geldende regels.

Meer informatie over de Zijp Balans vindt op de website van Stichting de Zijp onder financiën via de link: <https://dezijp.nl/financien/> .

### **Zomaar....**

*Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.*

### **Wachten**

Ik heb net het boek 'Wachten, een levenshouding' van Dirk de Wachter gekocht. Hij begint het boek met:

*Ik vind het natuurlijk heel bijzonder, hoe mijn wat banale Vlaamse naam plots met betekenis wordt bekleed die de essentie van het leven zou bevatten.*

Toen ik het boek in handen had, moest ik denken aan mijn kennismaking tijdens een opleiding zo'n 35 jaar geleden, met het wijsheidsboek of orakelboek I Tjing. Door muntjes te gooien kom je bij een hexagram die je een antwoord geeft op de levensvraag die je gesteld hebt. Ik weet niet meer wat mijn vraag was, maar heb het antwoord wel onthouden: Wachten. En ik wist dat het precies het goede antwoord voor mij was.

#### *ITjing hexagram 5: Wachten*

*Wachten betekent hier: voorlopig niets zelf ondernemen, maar erop vertrouwen dat alles in orde komt. Juist deze innerlijke zekerheid is een absolute voorwaarde in het hele gebeuren.*

*Wanneer de wolken aan de hemel opstijgen is dat een teken dat er regen komt. Dan kan men niet anders doen dan wachten tot de regen valt. Zo is het ook in het leven, wanneer de door het lot voorbeschikte gebeurtenissen in voorbereiding zijn. Zolang de tijd nog niet vervuld is, moet men geduld oefenen en niet trachten door eigenmachtig ingrijpen de toekomst naar zijn hand te zetten.*

Ik heb in die 35 jaar wel het een en ander over mezelf en het leven geleerd, maar ik moet bekennen dat dit 'Wachten' nog steeds voor mij een belangrijk levensthema is. Nog steeds iets is wat ik te leren heb.

Het heeft voor mij alles te maken met geduld hebben, dulden dat het niet zo gaat zoals ik denk dat het moet gaan of niet snel genoeg gaat. En inderdaad ook met vertrouwen hebben dat ook anderen met de situatie om kunnen gaan, misschien anders dan ik, maar dat het goed komt, op zijn tijd.

En dan herinner ik me het prachtige gedicht EB van Vasalis:

*Ik trek mij terug en wacht.*

*Dit is de tijd die niet verloren gaat:*

*iedre minuut zet zich in toekomst om.  
Ik ben een oceaan van wachten,  
waterdun omhuld door 't ogenblik.  
Zuigende eb van het gemoed,  
dat de minuten trekt en dat de vloed  
diep in zijn duisternis bereidt.*

*Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?*

En dan nu eens kijken wat Dirk de Wachter hierover te vertellen heeft.....

#### **Komende activiteiten vanuit Ekklesia de Zijp**

22 februari	11.00 u Maandelijkse Zijpviering
22 februari	13.00 u Lezing over Huub Oosterhuis door Marc van Dijk
27 februari	10.15 u Compassie herleeft
22 maart	11.00 u Maandelijkse Zijpviering
27 maart	10.15 u Compassie herleeft

Voor alle informatie over onze activiteiten zie [www.dezijp.nl](http://www.dezijp.nl)

Met hartelijke groet,  
bestuur van De Zijp



Ekklesia de Zijp

Elisabethkapel  
Zwarteweg 25  
Arnhem

Ons rekeningnummer:  
NL60 INGB 0003 456 41  
ten name van Stichting  
De Zijp te Arnhem

