



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijsplaats voor geloofsontmoeting waarin zang,  
poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

# ~ Zijk Nieuws 55 ~

~ Oktober 2024 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 27 oktober: maandelijkse Zijpviering
- ✓ 2 november: lieddag met Henri Heuvelmans
- ✓ Meditatieve teksten in de Advent
- ✓ Aankondiging: zondag 12 januari – verhalen en muziek rond de laatste levensfase
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

## Zijk viering

Op zondag 27 oktober om 11 uur is weer de maandelijkse Zijpviering rond het Evangelie van Johannes. Van harte welkom!

## Lieddag op zaterdag 2 november

*Ere wie ere toekomt*

*lichtende levende God.*

*U komt toe alle stem*

*alle veerkracht en zingen*

Huib Oosterhuis

## We gaan een hele dag liederen zingen van Huib Oosterhuis

(oa. Ere wie ere toekomt, Lied van de 7<sup>e</sup> dag, Voordat ik bomen zag, Wij zullen één van ziel, Vandaag doet de hand, Tijd van leven, Wij die met eigen ogen, Bomen schreeuwen niet)

onder de bezielende leiding van Henri Heuvelmans,  
op de piano begeleid door Hanke Scheffer.

Waar: Elisabethkapel, Zwarteweg 25, Arnhem

Wanneer: Zaterdag 1 juni 10.00 – 16.00 uur  
(inloop vanaf 09.30 uur)

Bijdrage: €15,00 incl. koorpartijen en koffie/thee  
*Zelf brood meenemen voor lunch.*

Aanmelden: [reserveren@dezijk.nl](mailto:reserveren@dezijk.nl)



## **Meditatieve teksten in de Advent**

Toen we in de coronatijd niet bij elkaar konden komen om te vieren, te zingen, te luisteren naar elkaar, heb ik een paar keer per week een meditatieve tekst of een gedicht gestuurd naar wie daar belangstelling voor had.

In de mailtjes die ik kreeg toen ik ze niet meer stuurde merkte ik hoe fijn mensen het vonden die tekstjes te krijgen en ik vond het zelf ook fijn ze uit te zoeken en te sturen. Ik zou dat graag weer doen in de Adventstijd, een tijd van verwachting, hoop, uitzien naar licht en vrijheid.

Als je deze teksten wilt ontvangen laat mij dat dan weten via mail:  
[lidwina.duindam@gmail.com](mailto:lidwina.duindam@gmail.com)

## **Tussen anker en afscheid - Verhalen en muziek rondom de laatste levensfase**

Door Gea Arentsen, *Beside Singers* Arnhem-Nijmegen en harpiste Ilse Tummers

Op **zondag 12 januari 2025 om 15.00 uur**

In de Elisabethkapel, Zwarteweg 25, Arnhem

Meer informatie hierover in de Nieuwsbrief van november.

## **Bericht van Stichting Huub Oosterhuis Fonds**

Het Huub Oosterhuis Fonds zal zijn geboortedag van nu af ieder jaar vieren met een Huub Oosterhuis Lezing in de Rode Hoed op de eerste zondag na 1 november.

Dit jaar is dat 3 november. Colet van der Ven zal dan de lezing houden onder de titel 'Over liedjes, liefde, gemis en nog zo wat'. Trijntje, Edsilia en enkele andere zangers zullen daarbij nieuwe composities zingen van Tjeerd Oosterhuis en Tom Löwenthal, uiteraard op teksten van Huub Oosterhuis.

Colet en het bestuur van het Huub Oosterhuis Fonds nodigen u graag uit om de Oosterhuis-lezing bij te wonen. U kunt zich aanmelden via de website:

[www.huubosterhuis.nl](http://www.huubosterhuis.nl)

## **Zomaar....**

*Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.*

## **Ouder worden**

In augustus werd ik 75 jaar, iets waarover ik me steeds weer verbaas.

Ik kreeg een aantal boeken die gaan over ouderdom. En daarin wordt het ouder worden steeds beschreven als een heel bijzondere fase in je leven.

John O'Donohue noemt ouder worden, de schoonheid van de innerlijke oogst.

Williges Jäger schrijft:

'Voltooi je geboorte.'

Dit is weliswaar het thema van het hele leven, maar het krijgt als je ouder wordt nog een diepere betekenis. Dat wij uit onze ouders geboren werden, was slechts het begin. Alle spirituele wegen kennen een tweede geboorte. Het is de geboorte tot volledig mens-zijn, tot ontplooiing te komen van alle potentie die ons gegeven is, die een meerwaarde in het leven betekent. Dat is de opgave in ons leven. We volbrengen die opgave niet met prestaties, maar door te zijn.'

Ook Meister Eckhart schrijft: er zijn voor de mensen twee geboortes: een in de wereld en een uit de wereld. De geboorte uit de wereld betekent stap voor stap loslaten wie je dacht dat je was om te worden wie je werkelijk bent. Op zoek gaan naar je innerlijkste grond. Het eigenlijke leeft in het binnenste van de ziel.

Die laatste zinnen houden mij de laatste tijd bezig, ook nadat een wijs man me zei: als je het lijden van individuele mensen tegenkomt, wend je niet af, maar geef blijdschap in de vorm die jou gegeven is. Het is hulp als je in stilte kunt zijn bij iemand die hopeloos is. In stilte met dat wat in jou het liefste is.

Welke vorm is mij gegeven, wat is dat liefste in mij, wat heb ik te geven, wat stroomt als vanzelf uit mijn zijn, wat is mijn innerlijkste grond? Hoe kan ik de ander nabij zijn? Dat te leven zie ik als waarde van het ouder worden.

*Wie je echt bent,  
heeft geen begin en geen eind.*

*Wat je werkelijk bent  
kun je niet zoeken of vinden.*

*Het is een stille aanwezigheid,  
die jou nooit in de weg staat.  
(Dick Sinnige)*

#### **Komende activiteiten in de Elisabethkapel**

15 oktober	13.30 u. en 15.30 u. Leesgroep Johannes
27 oktober	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
2 november	10.00 u. Lieddag o.l.v. Henri Heuvelmans
12 november	13.30 u. en 15.30 u. Leesgroep Johannes
12 januari	15.00 u. Tussen anker en afscheid – Gea Arentsen, Bedside Singers en Ilse Tummers

Voor alle informatie over onze activiteiten zie [www.dezipp.nl](http://www.dezipp.nl)

Met hartelijke groet,  
bestuur van De Zipp.



Ekklesia de Zipp

Elisabethkapel  
Zwarteweg 25  
Arnhem

Ons rekeningnummer:  
NL60 INGB 0003 456 41  
ten name van Stichting  
De Zipp te Arnhem

