



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijsplaats voor geloofsontmoeting waarin zang,
poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

~ Zijk Nieuws 54 ~

~ Augustus 2024 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 25 augustus: maandelijkse Zijpviering
- ✓ Vieringen in het nieuwe Zijk-seizoen
- ✓ Leesgroep Johannes
- ✓ 2 november: lieddag met Henri Heuvelmans
- ✓ Begin is nooit begin, Willem-Jan Otten

Zijk viering

Op zondag 25 augustus om 11 uur is weer de eerste Zijpviering van het nieuwe seizoen. Van harte welkom!

Zijpvieringen najaar 2024

Een aantal jaar geleden is een mooi boek verschenen van twee predikanten:

De Messias en de macht van Rome

Egbert Rooze en Paul de Witte

Uitgeverij Skandalon

Het is een boeiend commentaar op het Johannes evangelie. In de aankondiging staat: "Het *Evangelie naar Johannes* is op het eerste gezicht een ontoegankelijk geschrift. Het geldt als zweverig, duister en hier en daar nota bene anti-Joods. Pas als de lezer de leesleutels kent, gaat de boeiende wereld van deze verzetsliteratuur open."

Na een jaar van thema-vieringen rond Elisabeth van Thüringen, leek het ons nu een goed idee om weer eens een evangelie te gaan lezen in de Zijpvieringen, te beginnen in augustus bij *In den beginne was het woord*.

Leesgroep Johannes - meditatief lezen

Het is een intrigerend evangelie, en leent zich goed om in kleine groepen verstillend te lezen. Dus geen discussies over wat het moet betekenen, maar een persoonlijk lezen: wat zegt deze tekst mij? Nu? Hier?

Om Gods Woord van binnenuit te begrijpen zullen we binnen moeten treden in onze eigen binnenkamer. Dat willen we doen door eerst met elkaar stil te worden en dan het bijbelgedeelte in drie rondes hardop voor te lezen, met telkens een persoonlijke vraag: welke woorden raken? wat zeggen deze woorden tegen mij? wat is mijn antwoord hierop?

Voor wie wil is er een boek als achtergrond te lezen (*De Messias en de macht van Rome*), als commentaar op het Johannesevangelie, maar we gaan het niet als zodanig bespreken.

Deze opzet van de leesgroep is echt anders dan de voormalige leerhuizen, goed om je dat te realiseren als je mee wil doen.

Deze leesgroep houden we in samenwerking met twee Millhillers en we mogen ook bij hen in Oosterbeek te gast zijn. De groep bestaat uit maximaal 8 personen, eventueel splitsen we ons in 2 groepen. Mocht je een enkele keer mee willen doen, dan kan dat als er nog plek in de groep is.

Verdere informatie:

Data: dinsdagen 10 september, 15 oktober, 12 november en 10 december.

Tijd: 13.30 - 15.00 uur

Plaats: Jozefhuis Mill Hill, Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek

Begeleiding: Fons Eppink mhm, Jac Hetsen mhm en Moniek Siermann

Kosten: € 5,- per keer

Aanmelden bij: reserveren@dezijp.nl onder vermelding van Leesgroep

Lieddag op zaterdag 2 november

De Lieddag die gepland was in juni maar door omstandigheden niet door kon gaan, wordt nu gehouden op zaterdag 2 november.

In de volgende Nieuwsbrief meer informatie hierover!

Begin is nooit begin

Ik zoek het hier, in af-
gemeten regels, pegels tekst
ter grootte van een oogopslag.

Aan leven is geen houden.
Het dijt terwijl ik schrijf
naar alle kanten uit,

begin is nooit begin,
want elke eerste zin
schreeuwt om een eerste zin.

Zo schuift mijn denken
denken van zich af,
een horizon, een kring rondom,

en altijd sta ik midden in.

Dus sta ik stil en maak
me klein, vuist met niets
dan wat hij balt erin.

Willem-Jan Otten

Uit: Ik zoek het hier, 1980

Komende activiteiten in de Elisabethkapel

25 augustus	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
10 september	13.30 u. Leesgroep Johannes
22 september	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
15 oktober	13.30 u. Leesgroep Johannes
27 oktober	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
2 november	10.00 u. Lieddag o.l.v. Henri Heuvelmans

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezipp.nl

Met hartelijke groet,
bestuur van De Zipp.



Ekklesia de Zipp

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Ons rekeningnummer:
NL60 INGB 0003 456 41
ten name van Stichting
De Zipp te Arnhem

