



Ekklesia de Zijp

De Zijp is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

~ Zijp Nieuws 53 ~

~ Mei 2024 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 26 mei: maandelijkse Zijpviering
- ✓ 1 juni: lieddag met Henri Heuvelmans
- ✓ Terugblik: Meezingconcert Psalmen – Antoine Oomen
- ✓ Zijpviering in juni
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

Zijp viering

Op zondag 26 mei om 11 uur is er weer een Zijpviering, deze maand is het thema 'Radicale keuze'. Van harte welkom!

1 juni: lieddag in Arnhem

Ere wie ere toekomt

lichtende levende God.

U komt toe alle stem

alle veerkracht en zingen

Huub Oosterhuis

We gaan een hele dag liederen zingen van Huub Oosterhuis

(oa. Boek jij bent geleefd, Ere wie ere toekomt, Lied van de 7^e dag, Voordat ik bomen zag, Wij zullen één van ziel, Vandaag doet de hand, Tijd van leven, Wij die met eigen ogen, Bomen schreeuwen niet)

onder de bezielende leiding van Henri Heuvelmans.

Waar: Elisabethkapel, Zwarteweg 25, Arnhem

Wanneer: Zaterdag 1 juni 10.00 – 16.00 uur
(inloop vanaf 09.30 uur)

Bijdrage: €15,00 incl. koorpartijen en koffie/thee
Zelf brood meenemen voor lunch.

Aanmelden: reserveren@dezijp.nl



Terugblik meezingconcert Psalmen

Alle 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis zijn getoonzet door Antoine Oomen. Om Antoine Oomen te danken en te eren hadden we hem in De Zijp uitgenodigd voor een meezingconcert. Het was een prachtige middag met een mooi koor dat

een bloemlezing zong van de psalmen. We begonnen met psalm 1 en eindigden met psalm 150 en we mochten veel meezingen. Colet van der Ven vertelde boeiend over de samenwerking tussen Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Aan het einde konden we een mand vol met bedankkaarten aan Antoine geven, dat was een mooie verrassing. We kregen meteen de volgende dag al een bedankje van hem:

Dag Moniek, ik wil je graag bedanken voor het feestje dat jullie gisteren hebben aangericht en voor al die hartelijke briefkaartjes en voor die imposante pot met plantjes met in hun midden de prachtige dodekatheon!

Zijn dochter schreef later nog:

Ik was bij mijn ouders op bezoek en mocht niet gaan voordat ik alle ansichtkaarten uit de Zijp had (voor)gelezen. Papa zat te glunderen dat het een aard had. Hij is er, als hij dat zelf niet goed had weergegeven, erg verguld van. Geef je het door?

Het leven is natuurlijk heel anders nu Huub er niet meer is, en het grote werk over, dus dit soort dingen is zo heerlijk voor hem.

Zijpviering in juni

De Zijpviering op 23 juni wordt een bijzondere: we hebben dan een samenwerking met het Twents Liturgiekoor! De dagen ervoor gaat het Zijpkoor naar Twente om daar samen met dat koor te repeteren. Op zaterdagmiddag om 16.00 uur is er een gezamenlijke Vesper in de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 in Zenderen. Van harte welkom! En op zondag komt het Twents Liturgiekoor naar Arnhem om samen met ons te vieren in de Elisabethkapel.

Als thema voor het weekend hebben we gekozen voor het boekje van Hartmut Rosa: *Democratie vraagt om religie*. In de huidige tijd lijkt het belangrijkste woord: groei, groei en nog eens groei, en daardoor voelen we ons opgejaagd en ontstaat een agressieve relatie tot de omgeving. Democratie kan alleen werken als iedere stem gehoord wordt. Maar een luisterend hart komt niet uit de lucht vallen. Religie nu kan ruimte bieden om een luisterend hart te oefenen en misschien te ervaren.

Omdat het de laatste viering van dit seizoen is, willen we graag een feestelijke afsluiting met baksels. Wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie/thee? U kunt zich melden bij Jeannette 't Hoen jeannettethoen@gmail.com

Zomaar....

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

Donker en Licht

Steeds vaker voel ik me mismoedig over de tijd waarin we leven. Moet ik het nog noemen? Oorlog, geweld, macht, honger, armoede, haat, leugens, misleiding, wantrouwen, vernieling. Vul het zelf maar verder in.

En als het dan zo duister in mij wordt, het huilen me nader staat dan het lachen en ik eraan twijfel of het ooit nog goed komt, vind ik in een gedicht troost en licht en weer een beetje hoop om verder te gaan. Ook weer de mooie dingen te zien en te genieten van kleine vreugdes: een peuter die op het strand op haar kleine beentjes achter een bal

aanrent die door de wind wordt voortgedreven, de prachtige duinen van Terschelling, fietsen tegen een krachtige oostenwind in, een fijn gesprek met een vriendin, mooie muziek.

En dan kan ik me er weer over verbazen dat het er allebei kan zijn.

Opstaan in stilte

Nooit lijken ze te eindigen:
oorlog en vernietiging.
Angst groeit tot haat
haat roept geweld op
een bomaanslag, een tegenzet
hard tegen hard, meedogenloos.
Wie doorbreekt de ketenen?

De aarde kreunt in stervensnood
de lucht bedreigt ons
de witte sneeuw wordt grauw
bomen verdorren
dieren verkommeren
de mens kwijnt
zelf dragen wij schuld.
Wie doorbreekt de ketenen?

Dat wij mogen binnengaan in de stilte
in de zuivere lucht van de eenvoud
dat wij nederig worden en sober
en onze angst mogen afleggen
onze woede laten wegstromen
onze zelfzucht beteugelen.

Leer ons de ommekeer,
het doorbreken van onze eigen ketenen
leer ons leven tegen vernietiging in
opstaan in alle stilte
leer ons de weg van het genezen
dat wij die mogen gaan in vrede
doortastend maar bescheiden
tot de aarde opstaat.

Catharina Visser

Komende activiteiten in de Elisabethkapel

26 mei	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
1 juni	10.00 u. Lieddag o.l.v. Henri Heuvelmans
22 juni	16.00 u. Vesper in de Zwanenhof in Zenderen
23 juni	11.00 u. Zijpviering samen met Twents Liturgiekoor
25 augustus	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezipp.nl

Met hartelijke groet,

bestuur van De Zijp.



Ekklesia de Zijp

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Ons rekeningnummer:
NL60 INGB 0003 456 41
ten name van Stichting
De Zijp te Arnhem

