



Ekklesia de Zijp

De Zijp is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang,
poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

~ Zijp Nieuws 50 ~

~ December 2023 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 24 december: Kerstvieringen
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

Zijp kerstvieringen

Op zondag 24 december om 19.30 uur en om 21.30 u. Zijp kerstvieringen.

Van harte welkom!

*Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood
onmiskenaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht*

(tekst Jannet Delver, muziek Tom Löwenthal)



Ondanks alle duisternis in deze harde wereld
willen we blijven geloven dat het anders kan,
dat het oeroude verhaal van een nieuwe
geboorte licht kan brengen

dat er hoop is op vrede
kome wat komt

Voorgangers: Ans Ponger en Moniek Siermann
Het koor van De Zijp o.l.v. Henri Heuvelmans
Soliste: Elin Meijnen
Piano: Marianne Ratajski
Fluit: Henny Kromhout
Cello: Tyco Ferwerda

Zomaar....

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar
opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

Ik zou willen schrijven over de zorgen die ik me maak over de wereld waarin we leven.

Een alfabet van woorden komt in me op:

Armoede, angst, asielzoekers, bommen, conflicten, criminaliteit, dood, droogte, ellende,
femicide, geweld, honger, haat en hopeloosheid, intimidatie, jodenhaat, kinderen die de

dupe zijn, leugens, lijden, misdaden, milieu, natuur, overstromingen, oorlog, pijn, racisme, soldaten die sterven, tranen, uitbuiting en uitzichtloosheid, verdriet, vernietiging en verlies, woede, wapens, ijs dat smelt, zorgen.....

Ik kreeg een van de laatste gedichten van Huub Oosterhuis in handen en hij beschrijft zo mooi en precies hoe ik me voel over de wereld. Maar, hij voegt er nog iets aan toe dat hoop geeft.

NIEUW

De nieuwe wereld, die komt anders
dan wij dachten en hoopten.
zij komt met droogte, wolven, overstroming,
aardbevingen, brandende wouden ,

luchtlagen verzadigd van co2
misbruikte kinderen, liegende kerken
met wreed getwitter in smoking,
naakt in vernedering komt zij.

En wij aanschouwen en omhelzen haar,
zijn in haar. Niet wetend hoe verder.

We zullen stilte zingen, oefening
in solidariteit en volharding.

Wij zijn, zeg maar, van geloof hoop liefde
deze drie – de grootste is de liefde.

Komende activiteiten in de Elisabethkapel

24 december	19.30 u. Kerstviering 21.30 u. Kerstviering
28 januari	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
25 februari	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
10 maart	14.00 u. Voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken – Elisabeth van Thüringen
14 april	16.00 u. Concert psalmen – koor van Antoine Oomen
1 juni	10.00 u. Lieddag o.l.v. Henri Heuvelmans

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezipp.nl

Met hartelijke groet,
bestuur van De Zipp.



Ekklesia de Zipp

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Ons rekeningnummer:
NL60 INGB 0003 456 41
ten name van Stichting
De Zipp te Arnhem

