



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

~ Zijk Nieuws 49 ~

~ Oktober 2023 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 22 oktober: Maandelijke Zijpviering
- ✓ 1 november: lezing over Exodus door Hans Lammers
- ✓ 5 november: psalmviering
- ✓ Impressie lieddag 14 oktober
- ✓ 11 november, Oosterhuismiddag in Doesburg
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

Zijk viering

Op zondag 22 oktober om 11 uur is er weer een Zijpviering, deze maand is het thema 'brood en rozen' (delen). Van harte welkom!

Psalmviering

Op zondag 5 november om 11 uur is er een psalmviering in de Elisabethkapel. In een psalmviering staan we stil bij één psalm. Daar cirkelen we omheen: weinig uitleg, maar vooral horen, zingen en nog eens horen en stilte om te mijmeren... Van harte welkom!

Impressie lieddag 14 oktober

Op 14 oktober was er een zeer geslaagde lieddag in de Elisabethkapel. We zongen mooie liederen en genoten van het samen zingen en de akoestiek van de kapel. Deze foto's geven een beeld van de sfeer op deze dag.



Lezing over Exodus door Hans Lammers

Afgelopen jaar lazen we tijdens de vieringen uit het boek Exodus, het boek van de Uittocht. En in ons leerhuis bespraken we interessante, bekende en minder bekende delen uit ditzelfde boek. We sluiten deze periode waarin Exodus centraal stond af met een lezing op **woensdag 1 november a.s.**

Tijdens deze lezing zal Hans Lammers dit boek voorstellen aan iedereen die daar interesse in heeft. Hij zal ons leiden door dit boek met zijn aangrijpende en invloedrijke vertellingen. Dat gebeurt aan de hand van de hoofdpersoon, Mozes, die de rollen van leider, bevrijder en van ontvanger van de Tora vervult. We volgen Mozes vanaf zijn geboorte in Egypte en zien hoe hij wordt klaargestoomd om de Israëlieten te bevrijden uit de macht van de farao. We zijn erbij wanneer het volk uiteindelijk Egypte ontvlucht midden door de Rietzee, en we zijn er getuige van hoe dit volk een wet ontvangt voor het leven in een land dat nog bereikt moet worden, een wet die meer omvat dan de Tien Woorden die we vaak als enige verbinden met het boek Exodus. We zullen ook zien hoe lastig het voor het volk is om zich die wet eigen te maken. Aan het eind zal Hans nog een uitstapje maken naar passages uit andere boeken van de Tora die verhalen over het einde van Mozes' leven.

U bent er van harte voor uitgenodigd!

Woensdag 1 november om 19.30 u, inloop vanaf 19.15 u.

Locatie: 't Huukske, Mauritsstraat 22, 6812 BS Arnhem

Kosten: €10

Aanmelden bij: reserveren@deziip.nl o.v.v. lezing Exodus

Oosterhuismiddag in Doesburg

Op zaterdag 11 november 2023 is er in de Martinikerk in Doesburg een lieddag rond het werk van Huub Oosterhuis. Samen met het koor van de Zijp onder leiding van Henri Heuvelmans en de cantor van de Martinikerk Wilbert Berendsen zullen een groot aantal liederen worden geoefend en gezongen. In korte inleidingen zullen Bert Bommer en Bram Grandia de teksten van Oosterhuis toelichten.

Het gaat om het zingen: laat ons maar zingen. Hoopvol op adem komen in barre tijden.

De dag begint om 11 uur (inloop vanaf 10.30 uur) en eindigt om 15 uur. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. De kosten bedragen 12,50 € p.p. U kunt zich – i.v.m. de catering - opgeven via evenement@pg-angerlodoesburg.nl.

Zomaar....

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

Rumi

Afgelopen tijd las ik het boek 'Wat je zoekt, zoekt jou' geschreven door Kader Abdolah. Hij schrijft daarin een novelle over het leven van Rumi, een dertiende-eeuwse mysticus en een van de grootste dichters uit de Perzische literatuur.

Daarnaast heeft Abdolah 90 gedichten en 50 verhalen van Rumi vertaald.

Ik vind het niet altijd makkelijk de gedichten aan te voelen, maar soms raken ze me in mijn hart. Zoals deze:

Op een dag

Wanneer de wind met volle kracht waait,
hoeft het zeil alleen maar geopend te worden
en dan verandert de wereld in complete schoonheid.
Vandaag is het zo'n dag.

Mijn ogen doen een belofte
net als de zon
de belofte van het leven
die hij
elke ochtend doet.

Een opgewekt hart geeft ons licht
als de schitterende ster.
Zowel die ster als het hart strelen de aarde
subtiel
met hun grootsheid.
Er is een soort bries die de ziel binnendringt.
Maar deze liefde die ik ken
bespeelt luidruchtige drums.
De armen bewegen dansend om me heen;
wie kan tegen mijn schoonheid op?

Op een dag als de wind met volle kracht waait,
moet alleen het zeil geopend worden
dan begint de liefde.

Vandaag is het zo'n dag.

Komende activiteiten

22 oktober	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
1 november	19.30 u. Lezing over Exodus door Hans Lammers
5 november	11.00 u. Psalmviering
11 november	11.00 u. Oosterhuismiddag in Doesburg
26 november	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
24 december	19.30 u. Kerstviering 21.30 u. Kerstviering
10 maart 2024	14.00 u. Voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken – Elisabeth van Thüringen

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezipp.nl

Met hartelijke groet,
bestuur van De Zipp.



Ekklesia de Zijp

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Ons rekeningnummer:
NL60 INGB 0003 456 41
ten name van Stichting
De Zijp te Arnhem

