



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

# ~ Zijk Nieuws 45 ~

~ Mei 2023 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 20 mei: Lieddag en Gedachtenisviering Huub Oosterhuis
- ✓ 28 mei: Maandelijkse Zijkviering
- ✓ 4 juni: Psalmviering
- ✓ 18 juni: Mantrazingen met Melanie Greve
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

## **Zijk viering**

Op zondag 28 mei om 11 uur is er weer een Zijkviering, met als thema 'Regels en geschriften'. Van harte welkom!

## **Huub Oosterhuis**

**Zaterdag 20 mei** wordt een bijzondere dag in de Zijk:

In samenwerking met Ekklesia Amsterdam wordt er in de Elisabethkapel om **16.30 uur** een Gedachtenisviering gehouden ter gedachtenis aan de op 9 april jl overleden dichter en liedjesmaker Huub Oosterhuis.

We zullen hem gedenken, danken, zingen en lichtjes ontsteken.

Na afloop wordt gecollecteerd.

Ivm beperkt aantal plaatsen moet men zich van te voren aanmelden:

reserveren@dezijk.nl ovv Gedachtenisviering 20 mei

## **Lieddag**

Wil je graag meezingen?

Overdag wordt in de Elisabethkapel van **11.00-16.00 uur** een lieddag gehouden met onder andere de liederen van de viering.

De lieddag staat onder leiding van Tom Löwenthal en wordt op vleugel en orgel begeleid door Arjan van Baest. Kees Kok spreekt verbindende teksten.

Er worden liederen ingestudeerd op teksten van Huub Oosterhuis, op muziek van verschillende componisten: waaronder Tjeerd Oosterhuis, Tom Löwenthal, Antoine Oomen en Joseph Gelineau.

Deelname aan de lieddag, incl. koorpartijen en koffie/thee € 20,-

Zelf brood meenemen voor lunch.

Aanmelden bij: reserveren@dezijk.nl ovv Lieddag 20 mei

## **Psalmviering**

In een psalmviering staan we stil bij één psalm. Daar cirkelen we omheen. Weinig uitleg, maar vooral horen, zingen en nog eens horen en stilte om te mijmeren...

Huub Oosterhuis schreef zelf over de psalmen: "het zijn liederen binnen het bijbelse Uittochtverhaal, over bevrijding uit slavernij en vernedering, angst en leegte. Over hoop op een goed en wijd land, een betere wereld. Dat Grote Verhaal dat nog altijd bestaat en werkt, en weerklank vindt."

Ze gaan over ons en deze wereld waarin we leven, zo actueel, steeds opnieuw.

Datum: zondag **4 juni** om **11 uur**

Van harte welkom!

### **Mantrazingen met Melanie**

Deze middag gaan we mantra's zingen met Melanie achter de piano.

Mantra's in allerlei talen met allemaal een prachtige boodschap. Het gaat erom dat we ons hart openen voor de innerlijke stroom van het leven om deze te bezingen. Iedereen kan meedoen. De liedjes zijn niet moeilijk en ook improviseren mag.

Melanie is zangeres en zal ons ook helend toezingen op haar eigen unieke wijze, waarbij ze zichzelf op de ukelele begeleidt.

De intentie van het zingen, bezongen worden en samen beleven is om met lichtheid en vreugde deze prachtige kapel weer te verlaten. Misschien voelen we ons ook wel getroost waar dat nodig is en iets dichterbij wie we werkelijk zijn.

**Zondag 18 juni** 15.00 – 17.00 u.      Kosten: €10

Aanmelden: [reserveren@dezijp.nl](mailto:reserveren@dezijp.nl)

### **Leerhuis met Hans Lammers**

De volgende leerhuisavond is op dinsdag 13 juni. We lezen, net als in de vieringen dit jaar, uit het boek Exodus.

Het leerhuis is interessant voor vaste deelnemers, maar ook incidenteel een keer meedoen is mogelijk. Iedere avond is een afgerond geheel.

Aanmelden bij [reserveren@dezijp.nl](mailto:reserveren@dezijp.nl) , dan krijgt u ook de informatie over locatie, tijd en kosten.

### **Zomaar....**

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

### **Huub Oosterhuis**

Ik was net twintig toen ik via een vriendin terecht kwam bij het koor van het studentenpastoraat van Enschede. Daar werden alleen maar liederen van Huub Oosterhuis gezongen.

In die groep van het studentenpastoraat heb ik me zo'n 15 jaar thuis gevoeld. Een vriendengroep die samen zijn liederen zong, zijn teksten bestudeerde en gebruikte in de vieringen. Op een gegeven moment kende ik alle liederen uit mijn hoofd, had alle platen die werden uitgegeven. We gingen naar de lieddagen in de Dominicus in Amsterdam.

We lazen zijn boeken: 'Mensen voor dag en dauw', 'In het voorbijgaan', 'Zien, soms even'. We spraken eenzelfde taal, die van Huub en die vormde ons als jongvolwassenen.

De woorden van de liederen kregen steeds meer betekenis en werden steeds meer waar in het dagelijkse leven. De woorden maakten wakker wat in mij al sluimerde en duiden die gevoelens. Daardoor werden ze waar voor me. Of ze deden me twifelen aan concepten die in me leefden en gaven nieuwe betekenis, nieuwe richting.

Zo'n dertig jaar later nadat ik het studentenpastoraat verliet, kwam ik weer met zijn liederen in aanraking toen ik voor het eerst bij De Zijp een viering bijwoonde. En weer kwam het binnen in mijn hart. Maar duidelijk werd voor me dat ik, wijzer geworden in die dertig jaar, de liederen die ik van de jaren zeventig kende op een andere manier ging verstaan. Diepgaander, mystieker, ontroender. Het onnoembare krijgt door de liederen van Huub Oosterhuis woorden en toch ook niet. Het is nooit af, een open eind. Met zijn liederen kan ik zingen wat ik vaak niet kan zeggen, grote woorden. En dan is het helemaal fijn als je dat in een gemeenschap als De Zijp samen kunt doen.

Toen ik hoorde dat Huub was overleden voelde ik verdriet, maar ook een grote dankbaarheid. Ik realiseer me hoe belangrijk hij geweest is in mijn leven, hoe zijn liederen en teksten mede bepalend zijn geweest voor mijn geloofsbeleving.

*Alles is liedje  
meer dan er talen en toetsen zijn.  
Alles is liefde en liedje  
en niet te weerstaan.*

*Lippen verwelken, oren vergaan,  
maar niet onze liedjes.  
(HO)*

Dank je wel Huub voor de rijkdom die je geleefd en achtergelaten hebt.

#### **Komende activiteiten**

20 mei	11.00 u. Lieddag in de Elisabethkapel i.s.m. Ekklesia Amsterdam
20 mei	16.30 u. Gedachtenisviering
28 mei	11.00 u. Maandelijkse Zijpviering
4 juni	11.00 u. Psalmviering
13 juni	19.30 u. Leerhuis o.l.v. Hans Lammers
18 juni	15.00 u. Mantrazingen met Melanie Greve

Voor alle informatie over onze activiteiten zie [www.dezijp.nl](http://www.dezijp.nl)

Met hartelijke groet,  
bestuur van De Zijp.



Ekklesia de Zijp

---

Elisabethkapel  
Zwarteweg 25  
Arnhem

Ons rekeningnummer:  
NL60 INGB 0003 456 41  
ten name van Stichting  
De Zijp te Arnhem

