



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

Ekklesia de Zijk

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Actuele informatie:

www.dezijk.nl

Aanmelden bij:

reserveren@dezijk.nl

Ons rekeningnummer:

NL60 INGB 0003 4456 41

ten name van Stichting De
Zijk te Arnhem

Nieuwsbrief 41

November 2022

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 27 november: Maandelijkse Zijkviering
- ✓ Tweede zondag van de maand
- ✓ Psalmvieringen in 2023
- ✓ Tuin onderhoud
- ✓ Stagiaire stelt zich voor
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

Zijk viering

Op zondag 27 november om 11 uur is er weer een Zijkviering, met als thema 'De plagen'. Van harte welkom!

Tweede zondag van de maand

Zoals inmiddels een gewoonte is geworden, zal er op de tweede zondag van de maand in de middag een Zijk-activiteit plaatsvinden.

Zondag 11 december: Mantrazingen met Melanie Greve

Melanie begeleidt ons op haar ukelele en met haar prachtige sopraanstem nodigt ze ons uit om onze eigen stem te laten horen. De herhaling van het zingen werkt bevrijdend en verstillend. Tussendoor zal het ook regelmatig stil worden...

Tijd: 15.00 – 17.00 uur Kosten: €10 pp

Aanmelden via: reserveren@dezijk.nl

Zondag 15 januari: Lezing Exodus door Hans Lammers

Dit jaar lezen we tijdens de vieringen uit het boek Exodus, het boek van de Uittocht. En in ons leerhuis bespreken we interessante, bekende en minder bekende delen uit ditzelfde boek.

Tijdens deze eenmalige lezing zal Hans Lammers dit boek voorstellen aan iedereen die daar interesse in heeft. Hij zal ingaan op het ontstaan ervan en op de grote lijn die erin te ontdekken valt. Vervolgens zal hij aan de hand van voorbeelden belangrijke thema's en personages uit het boek de revue laten passeren, zoals Mozes, de dochter van Farao, Pasen (Pesach) en joodse wetgeving waaronder de Tien Woorden. Naast die bekende wetsregels zal hij ook aandacht besteden aan regels die in de hedendaagse kerkelijke setting meestal niet gelezen worden, maar zeer de moeite waard zijn. De lezing zal dus een mix worden van bekende én minder bekende zaken, van vertrouwde woorden en beelden én verrassende nieuwe inzichten. U bent er van harte voor uitgenodigd.

Tijd: 15.00 – 17.00 uur Kosten: €10 pp

Aanmelden via: reserveren@dezijk.nl



Ekklesia de Zijp

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Actuele informatie:
www.dezijp.nl

Aanmelden bij:
reserveren@dezijp.nl

Ons rekeningnummer:
NL60 INGB 0003 4456 41
ten name van Stichting De
Zijp te Arnhem

Zondag 12 februari: Lezing over Psalmzingen door Moniek Siermann
In het voorjaar starten we, naast de reguliere viering op de 4e zondag van de maand, met een Psalmviering op de 1e zondag van de maand (vanaf 5 maart 2023). In deze lezing zal Moniek toelichten wat haar aanspreekt in de psalmen, over de verschillende vertalingen die er zijn en ook hoe verschillend de psalmen gezongen kunnen worden. We gaan die middag ook oefenen met *Psalmen vrij* van Huub Oosterhuis, gezongen op de abdijs tonen! Na een korte uitleg over de abdijs tonen, over de toonzetting, gaan we ook oefenen in twee groepen. We zingen elkaar toe, om en om. En hopen met Psalm 33 vrij:

Liefde begint met zingen.

Zing je lied, mijn stem.

Zingen maakt gelukkig.

Tijd: 15.00 – 17.00 uur Kosten: €10 pp
Aanmelden via: reserveren@dezijp.nl

Zondag 12 maart: Liedmiddag met oude en nieuwe psalmen olv Tom Löwenthal

Iedereen is welkom om mee te zingen!

We gaan die middag nieuwe psalmen instuderen, op verschillende melodieën, maar ook bekende psalmen uit De Zijp gaan we met elkaar zingen, sober eenstemmig, tot uitbundig vierstemmig en alles daartussen. Tom Löwenthal zal ons begeleiden op de vleugel (en stiekem hoopt hij ook op een klein orgeltje).

Tijd: 15.00 – 17.00 uur Kosten: €10 pp
Aanmelden via: reserveren@dezijp.nl

Psalmvieringen iedere 1e zondag van de maand, te beginnen op 5 maart 2023

In een aantal kloosters en abdijen in Nederland worden nog dagelijks de psalmen gereciteerd, eenvoudige tonen, gregoriaans klinkend, met als voordeel dat andere mensen makkelijk kunnen meezingen. Het is een kwestie van op de accenten letten.

De eenvoud en herhaling van de muziek maakt dat de woorden van de psalmen nog beter binnen komen. Veelal wordt de vertaling van Gerhardt/van der Zeyde gebruikt, maar er bestaat sinds 2012 ook een vrije vertaling van Huub Oosterhuis en die zijn ook te zingen op de eenvoudige abdijs tonen.

In een psalmviering staan we stil bij één psalm. Daar cirkelen we omheen, met verschillende vertalingen, verschillende manieren van zingen. Weinig uitleg, maar vooral horen, zingen en nog eens horen en stilte om te mijmeren...

Huib Oosterhuis schreef zelf over de psalmen: "het zijn liederen binnen het bijbelse Uittochtverhaal, over bevrijding uit slavernij en vernedering, angst en leegte. Over hoop op een goed en wijd land, een betere wereld. Dat Grote Verhaal dat nog altijd bestaat en werkt, en weerklank vindt." Ze gaan over ons en deze wereld waarin we leven, zo actueel, steeds opnieuw.

Data:	zondag 5 maart	11.00 uur
	zondag 2 april	11.00 uur
	zondag 7 mei	11.00 uur
	zondag 4 juni	11.00 uur



Tuinonderhoud, helpende handen gevraagd

Voor het onderhoud van de tuin rond de kapel zoeken we mensen die een paar keer per jaar willen helpen. De heg moet bijgehouden, het gras gemaaid zittend op een elektrische grasmaaier, de parkeerplaatsen moeten wel eens opgeschoond worden van bladeren en onkruid. Vele handen maken licht werk...

Aanmelden bij: reserveren@dezijp.nl

Leerhuis met Hans Lammers

De volgende leerhuisavond is op dinsdag 13 december. We lezen, net als in de vieringen dit jaar, uit het boek Exodus.

Het leerhuis is interessant voor vaste deelnemers, maar ook incidenteel een keer meedoen is mogelijk. Iedere avond is een afgerond geheel.

Aanmelden bij reserveren@dezijp.nl, dan krijgt u ook de informatie over locatie, tijd en kosten.

Stagiaire in de Zijp

Vanaf eind november tot en met mei 2023 zullen we weer een stagiaire in De Zijp hebben. Hieronder stelt ze zich voor:



Mijn naam is Esther Vermeulen en ik ben 22 jaar oud. Ik studeer theologie aan Fontys Hogeschool voor theologie en levensbeschouwing in Utrecht en ik mag komende tijd bij jullie stagelopen. Ik ben actief als vrijwilliger in mijn parochie in Zoetermeer. Ik hou van zingen, piano spelen, schilderen, lezen en schrijven. Ik ben benieuwd wat ik tijdens deze periode allemaal ga ontdekken en leren en wie ik allemaal ga ontmoeten.

Verwarming in de Elisabethkapel

Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief kunnen we u nu melden dat de heaters het allemaal weer doen, hartelijk dank Gert en Hans!

Zomaar....

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

Vergelijken

In de viering van oktober werd een gedicht voorgelezen van Niels Zwakhals met als boodschap 'je bent genoeg zoals je bent, er hoeft niets bij, er hoeft niets af.'

Dat hield me de dagen erna bezig en het werd me (weer eens) duidelijk hoe vaak ik daar niet zo van overtuigd ben en hoeveel ik mezelf vergelijk met een ander. Waarom doe ik/doen we dat toch en wat gebeurt er dan eigenlijk?

Gek ook dat we dan het woord vergelijken gebruiken, want vergelijken gaat, anders dan het woord doet vermoeden, altijd over verschillen. Er ontstaat een oordeel over jezelf of de ander. Ik ben beter, mooier, liever dan de ander, de ander is intelligenter, geliefder dan ik of kan iets veel beter dan ik.

Of ik mezelf nu beter vind dan de ander of de ander hoger inschat dan mezelf, er wordt een scheiding gemaakt tussen jou en mij. Vergelijken brengt je eigenlijk in een isolement. Je vindt iets van jezelf en de ander en daarmee maak je een scheiding tussen ik en jou. Je zet jezelf en de ander ergens neer en er is geen sprake van relatie op dat moment. Het is een verhouden, eronder of erboven gaan staan.

Je bent dan ook niet in verbinding met jezelf, want als dat zo zou zijn, is wat jij bent goed en hoef je niets van de ander. Jezelf vergelijken met de ander doe je vanuit armoede. Als je je rijk voelt met jezelf, als je gelukkig bent met wie je bent, mag iedereen alles hebben en zijn.

‘Je bent genoeg zoals je bent, er hoeft niets bij, er hoeft niets af.’

Komende activiteiten

27 november	11.00 u	Maandelijkse Zijpviering
29 november	13.30 u	Leesgroep ‘Alles voor allen’
11 december	15.00 u	Mantra-zingen met Melanie Greve
13 december	19.30 u	Leerhuis Exodus met Hans Lammers
24 december	19.30 u 21.30 u	Kerstviering Kerstviering
15 januari	15.00 u	Lezing Hans Lammers over Exodus
22 januari	11.00 u	Maandelijkse Zijpviering
24 januari	13.30 u	Leesgroep ‘Alles voor allen’
12 februari	15.00 u	Lezing Moniek Siermann over psalmen
14 februari	19.30 u	Leerhuis Exodus met Hans Lammers
26 februari	11.00 u	Maandelijkse Zijpviering
28 februari	13.30 u	Leesgroep ‘Alles voor allen’
5 maart	11.00 u	Psalmviering
12 maart	15.00 u	Liedmiddag psalmen olv Tom Löwenthal

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezipp.nl

Met hartelijke groet,
bestuur van De Zipp.

