



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

Nieuwsbrief 40

Oktober 2022

Ekklesia de Zijk

Elisabethkapel

Zwarteweg 25

Arnhem

Actuele informatie:

www.dezijk.nl

Aanmelden bij:

reserveren@dezijk.nl

Ons rekeningnummer:

NL60 INGB 0003 4456 41

ten name van Stichting De Zijk te Arnhem

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 23 oktober: Maandelijkse Zijpviering
- ✓ Tweede zondag van de maand
- ✓ Verwarming Elisabethkapel
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

Zijpviering

Op zondag 23 oktober om 11 uur is er weer een Zijpviering, met als thema 'Roeping van Mozes'. Van harte welkom!

Tweede zondag van de maand

Zoals inmiddels een gewoonte is geworden, zal er op de tweede zondag van de maand in de middag een Zijk-activiteit plaatsvinden.



Op zondag 9 oktober was de Zijk-wandeling, met als thema 'Je komt als geroepen'. Door het prachtige herfstbos wandelden we naar twee Zijk bronnen, onderweg hadden we mooie gesprekken met elkaar over geroepen zijn en bestemming zoeken en vinden.

Op 13 november is om 16.00 u. de Gedenkviering.

November is vanouds de maand waarin wij onze doden gedenken. Het lijkt wel alsof de natuur daar zelf aan meewerkt. De zomer is aan het afsterven. Het wordt mistig langs de wegen. Het miezert. Bomen en struiken worden kaal. De beesten gaan op stal. Wij kleden ons wat warmer. Het is echt Allerzielenweer! Er hangt een rouwstemming over de natuur en sluipt de gemoedsstemming van mensen binnen. Op zondag 13 november gedenken we onze overleden en noemen hun namen en ontsteken licht.

Op 11 december komt Melanie Greve naar de Zijk om met ons mantra's te gaan zingen. Melanie begeleidt ons op haar ukelele en met haar prachtige sopraanstem nodigt ze ons uit om onze eigen stem te laten horen. De herhaling van het zingen werkt bevrijdend en verstillend. Tussendoor zal het ook regelmatig stil worden...

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Leesgroep 'Alles voor allen'

Voor deze leesgroep zijn inmiddels de aanmeldingen binnengekomen, we wensen de groep mooie middagen toe met elkaar!

Begeleiding: Lidwina Duindam en Moniek Siermann.



Ekklesia de Zijp

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Actuele informatie:

www.dezijp.nl

Aanmelden bij:

reserveren@dezijp.nl

Ons rekeningnummer:

NL60 INGB 0003 4456 41

ten name van Stichting De
Zijp te Arnhem

Leerhuis met Hans Lammers

De volgende Leerhuisavonden zijn op dinsdag 15 november en 13 december. We lezen, net als in de vieringen dit jaar, uit het boek Exodus. Het leerhuis is interessant voor vaste deelnemers, maar ook incidenteel een keer meedoen is mogelijk. Iedere avond is een afgerond geheel. Aanmelden bij het bekende mailadres.

Verwarming in de Elisabethkapel



De winter komt eraan. Vaste bezoekers van de Zijpviering weten dat we de kapel in de winter bij verwarmen met vier gasheaters.

Helaas is de ontsteking van twee hiervan defect geraakt. Navraag bij leveranciers leert, dat deze bedrijven niet aan onderhoud doen. Daarom zijn we op zoek naar handige doe-het-zelvers die kunnen helpen dit probleem op te lossen. Ben of ken je zo iemand meld dit dan bij penningmeester@dezijp.nl Dan kunnen we kijken hoe we dit kunnen fixen.

Zomaar....

Onder deze titel zal Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje schrijven over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

Wat geef je aan de wereld

Er is zoveel te doen in de wereld waar we boos en verontwaardigd over kunnen worden, waar we ons zorgen over maken; oorlog, honger en armoede, energiecrisis, geen huizen, dictators, kloof tussen rijk en arm, klimaat, Groningen, toeslagenschandaal en zo zijn er natuurlijk nog veel meer wantoestanden aan te wijzen.

Ik ben me ervan bewust dat ik geen invloed heb op grote situatie zoals boven vermeld. Het zijn situaties waar ik mee om moet gaan.

De manier waarop ik dat wil doen is om me te richten op de wereld om me heen, de wereld waar ik direct mee te maken heb en waar ik wel invloed op kan hebben. Ik probeer me steeds af te vragen 'wat geef ik door aan de wereld?' Als ik boos ben, argwanend, wantrouwend, geef ik energie van boosheid, argwaan en wantrouwen door. En er is al zoveel boosheid in de wereld.

Als ik zorg en aandacht heb voor de mensen om me heen, geef ik liefde door. Als ik me verantwoordelijk gedraag, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieu, geef ik dat door.

Het lijken misschien dingen die er niet toe doen, maar het is wel het enige wat ik kan doen. Het maakt me op die manier medeverantwoordelijk voor het ontwikkelingsproces van de wereld.

Catharina Visser zegt het zo:

*Het is de liefde,
die in haar stilte de hele kosmos voortbrengt
en alles tot in de kern bewoont
en ons beweegt haar te vertalen.*



Komende activiteiten

23 oktober	11.00 u	Maandelijkse Zijpviering
13 november	16.00 u	Gedenkviering
15 november	19.30 u	Leerhuis met Hans Lammers
25 oktober	13.30 u	Leesgroep 'Alles voor allen'
11 december	15.00 u	Mantra-zingen met Melanie Greve
13 december	19.30 u	Leerhuis met Hans Lammers

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezipp.nl

Met hartelijke groet,
bestuur van De Zipp.

