



Ekklesia de Zijk

De Zijk is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen

# Nieuwsbrief 39

## September 2022

Ekklesia de Zijk

Elisabethkapel

Zwarteweg 25

Arnhem

Actuele informatie:

[www.dezijk.nl](http://www.dezijk.nl)

Aanmelden bij:

[reserveren@dezijk.nl](mailto:reserveren@dezijk.nl)

Ons rekeningnummer:

NL60 INGB 0003 4456 41

ten name van Stichting De Zijk te Arnhem

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- ✓ 25 september: Maandelijkse Zijpviering
- ✓ Tweede zondag van de maand
- ✓ Nieuwe leesgroep
- ✓ 11 oktober: Leerhuis Exodus
- ✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina

### Zijk viering

Op zondag 25 september om 11.00 uur is er weer een Zijpviering, met als thema Roeping van Mozes. Van harte welkom!

### Tweede zondag van de maand

Zoals inmiddels een gewoonte is geworden, zal er op de tweede zondag van de maand in de middag een Zijk-activiteit plaatsvinden.

Op zondag 9 oktober zal dat een Zijk-wandeling zijn, met als thema 'Je komt als geroepen'.

Start 15.00 uur bij parkeerplaats Brasserie De Boerderij  
Parkweg 2, 6815 DJ Arnhem

We beginnen met een korte inleiding over het thema en dan wandelen we een deel in stilte om te onderzoeken wat het thema voor onszelf betekent. Daarna kun je met iemand je gedachten over dit thema uitwisselen. Onderweg komen we langs de bron van De Zijk.

We eindigen weer bij de Brasserie, waar we, met wie wil, nog iets kunnen drinken.

Reserveren is niet nodig maar mag wel bij [reserveren@dezijk.nl](mailto:reserveren@dezijk.nl)

In november is er de Gedenkviering.

Op 11 december komt Melanie Greve naar de Zijk om met ons mantra's te gaan zingen.

### Leesgroep 'Alles in Allen'.

We gaan het boek 'Alles in Allen' van Huub Oosterhuis lezen. Hij noemt het een nieuwe catechismus en probeert hierin aan de hand van het 'Grote Verhaal' antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag.

Data: dinsdagmiddag 13.30 – 15.30 uur

25 oktober / 29 november / 24 januari

28 februari / 28 maart / 25 april

Plaats: Burg. Weertstraat 140, 6814 HT Arnhem



Ekklesia de Zijp

Elisabethkapel  
Zwarteweg 25  
Arnhem

Actuele informatie:  
[www.dezipp.nl](http://www.dezipp.nl)

Aanmelden bij:  
[reserveren@dezipp.nl](mailto:reserveren@dezipp.nl)

Ons rekeningnummer:  
NL60 INGB 0003 4456 41  
ten name van Stichting De  
Zijp te Arnhem



Opgeven via [reserveren@dezipp.nl](mailto:reserveren@dezipp.nl) vóór 9 oktober  
Maximaal aantal deelnemers 6  
Kosten € 30,00

Begeleiding: Lidwina Duindam en Moniek Siermann

### Leerhuis met Hans Lammers

Op dinsdag 11 oktober is er weer een Leerhuisavond. We lezen, net als in de vieringen dit jaar, uit het boek Exodus. Na het hardop lezen met elkaar, bespreken we de teksten. Het is steeds weer verrassend wat daaruit naar voren komt. Aloude, bekende verhalen blijken soms toch net iets anders in het Boek te staan.

Het leerhuis is interessant voor vaste deelnemers, maar ook incidenteel een keer meedoen is mogelijk. Iedere avond is een afgerond geheel. Aanmelden bij het bekende mailadres.

### Zomaar....

Onder deze titel zal Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje schrijven over iets wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

### De drempel

Bleek en doorschijnend liggen zijn handen op het dekbed. Handen die niets anders meer te doen hebben, uitgewerkt zijn. Soms nemen ze nog de handen vast van zijn dochter die iedere dag aan zijn bed zit.

Ik sta op de drempel van zijn kamer en kijk naar hem. Hij ligt daar, zijn hoofd iets scheef, zijn ogen gesloten, zijn mond geopend.

Het is stil, het licht is gedempt, de bloemen geuren. Ik zou de lelies weg moeten halen, ze ruiken te sterk.

Zoals ik op de drempel van zijn kamer sta, zo ligt hij op de drempel tussen leven en dood. Met dit verschil, dat als ik de drempel over ben gegaan, zijn kamer in, ik ook weer terug kan. Als hij de drempel is overgegaan, is er geen terug.

Ik voel de stilte, ik voel de vrede en de overgave. Alles lijkt toestemming te geven. Voltooid leven.

Ik sta daar en kijk naar hem. Het voelt intiem, geen grens tussen hem en mij. Verbonden in de energie van deze ruimte. Zo dicht bij deze kwetsbaarheid te mogen zijn, voelt ontroerend mooi. Iedere cel van mijn lijf opent zich voor hem.

Dan realiseer ik me dat ik hem niet hoor ademen, niet zie ademen. Is hij de grens al over? Zachtjes loop ik de kamer in naar zijn bed en buig me over hem heen. Ik luister en kijk en zie dan een nauwelijks waarneembare beweging van zijn borst en ik verbaas me weer over de ijle grens tussen leven en dood: een nauwelijks waarneembare adem. Ook al is die adem nog zo oppervlakkig, toch is het leven. Je kunt er niet zomaar mee ophouden, ook al zou je dat willen.

Hij is er nog en ik merk dat ik bijna opgelucht ben, hoewel ik hem ook zo gun dat hij mag gaan. Ik trek me terug, laat de deur op een kier staan en laat hem, waar hij dan ook maar is.

*(ik werk als vrijwilliger in hospice De Winde in Deventer)*

**Komende activiteiten**

25 september	11.00 u	Maandelijkse Zijpviering
9 oktober	15.00 u	Zijp wandeling naar de bron
11 oktober	19.30 u	Leerhuis Exodus met Hans Lammers
25 oktober	13.30 u	Leesgroep 'Alles voor Allen'
11 december	15.00 u	Mantra-zingen met Melanie Greve

Voor alle informatie over onze activiteiten zie [www.dezipp.nl](http://www.dezipp.nl)

Met hartelijke groet,  
bestuur van De Zijp.