

In deze nieuwsbrief blikken we vooruit naar de bijeenkomsten die zijn gepland in de komende periode. En we kijken terug naar de brainstormmiddag op 19 september jl.

Naast de vieringen op iedere vierde zondag van de maand, beginnen we ook weer met de middagbijeenkomsten op iedere tweede zondag van de maand. Deze bijeenkomsten kunnen bestaan uit een lezing, een concert, of samen zingen. De bijeenkomsten beginnen om 15.00 u met een inloop vanaf 14.30 u.

Alle activiteiten vinden plaats in de Elisabethkapel.

Zondag 10 oktober	– 15.00 u	Lezing Hildegard von Bingen
Donderdag 14 oktober	– 14.00 u	Leerhuis met Hans Lammers
Zondag 24 oktober	– 11.00 u	Maandelijkse viering
Zondag 7 november	– 16.00 u	Gedenkviering
Zondag 28 november	– 11.00 u	Maandelijkse viering
Zondag 12 december	– 15.00 u	Presentatie dichtbundel + CD Catharina Visser

Zondag 10 oktober – 15.00 u

Lezing over Hildegard von Bingen, door Dionne Brussee

Hildegard von Bingen leefde in de 12^e eeuw in Duitsland als abdis van een vrouwenklooster. Ze schreef niet alleen religieuze boeken, maar was ook kruidendokter, componeerde liederen en correspondeerde met belangrijke tijdgenoten in binnen- en buitenland. In een wereld die volledig door mannen werd gedomineerd – en dat gold niet in de laatste plaats voor de kerk – was zij een vrouw die geen blad voor de mond nam en naar wie geluisterd werd.

Dionne is klassiek zangeres en cultuurhistoricus, afgestudeerd op de vernieuwingen in de liturgische muziek. Zij heeft onderzoek gedaan naar de overgang van het gregoriaans naar de Nederlandstalige liturgische liederen van met name Huub Oosterhuis. Van daaruit raakte zij geïnteresseerd in de muziek van Hildegard von Bingen.

Aanmelden voor deze lezing kan bij reserveren@dezijp.nl o.v.v. Lezing 10 oktober. De kosten bedragen €10 pp. Graag vooraf overmaken op onze rekening NL60 INGB 0003 4456 41, t.n.v. Stichting De Zijp te Arnhem o.v.v. Lezing 10 oktober

Donderdag 14 oktober – 14.00 u – 16.00 u

Leerhuis met Hans Lammers

Het afgelopen jaar hebben we in het leerhuis van De Zijp gelezen uit de verzamelingen van verhalen over Abraham en Izaäk en over Jacob die samengebracht zijn in het boek Genesis. Het samen lezen van de verhalen en het met elkaar de vragen bespreken die daarbij opkomen, leverde vaak een verrassend nieuwe kijk op die bekende teksten. Dat zal voor de laatste verhaalcycli, waarin Jozef centraal staat, niet anders zijn! De start met deze nieuwe serie verhalen is een uitgelezen kans voor wie eens kennis wil maken met ons leerhuis, om aan te sluiten. We lezen de verhalen over Jozef in de maanden oktober, november en december. Iedereen is daarbij van harte welkom!

We beginnen op donderdag 14 oktober a.s. met het verhaal in Genesis 37, over Jozef, de zoon die het lievelingetje is van vader Jacob, maar de jaloezie en woede van zijn broers over zich afroept door over hen te klikken en door zijn dromen waarin hijzelf in het middelpunt staat. Jozef, die ervan droomt dat zijn broers hem zullen gaan waarderen, komt in een diepe put terecht waarin hij aan zijn lot is overgelaten. Op wonderlijke wijze – en niet zoals we doorgaans denken omdat hij aan slavenhandelaars verkocht wordt –

komt hij uiteindelijk in Egypte terecht. Daar, afgesneden van zijn familie, begint een bijzondere carrière en zal Jozef het na ups en downs tot onderkoning van het land schoppen.

Naast het lezen en verhelderen van de tekst is er volop ruimte en aandacht voor vragen die dit verhaal, waarin de verhoudingen tussen ouders en kinderen en kinderen onderling een prominente rol spelen, bij ons oproept. Voorkennis wordt niet verondersteld, nieuwsgierigheid wordt zeer gewaardeerd!

Wie deel wil nemen, kan zich aanmelden via: reserveren@dezijp.nl. De kosten bedragen €10 pp. Graag vooraf overmaken op onze rekening NL60 INGB 0003 4456 41, t.n.v. Stichting De Zijp te Arnhem o.v.v. Leerhuis met Hans Lammers 14 oktober.

Zondag 12 december – 15.00 u

Presentatie dichtbundel + CD Catharina Visser

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bundel 'Weten met het Hart' met verzamelde gedichten van Catharina Visser. 15 gedichten van haar zijn op muziek gezet en worden nu ingestudeerd door ons Zijkoor en op CD gezet.

Op zondag 12 december wordt in aanwezigheid van de uitgever, de musici en het koor, het boek en de CD gepresenteerd. Tijdens de presentatie zal het koor uiteraard ook een paar liederen laten horen!

Een beperkte oplage van dit boek zal begin december 2021 verschijnen. Wilt u zeker zijn van een bundel dan is het mogelijk een exemplaar te reserveren door een mail te sturen aan reserveren@dezijp.nl. Het boek kost €20 die u vooraf kunt overmaken op onze rekening NL60 INGB 0003 4456 41 t.n.v. Stichting De Zijp te Arnhem, onder vermelding van 'Boek Catharina Visser'

Wilt u aanwezig zijn bij de presentatie, dan kunt u zich aanmelden bij reserveren@dezijp.nl o.v.v. 'Presentatie Boek Catharina Visser 12 december'. De toegang is gratis.

Terugblik brainstormmiddag 19 september

Met zo'n 25 belangstellenden zijn we een middag actief bezig geweest onder leiding van Peter en Josee van de Adviesbrigade. Een enorm papier hing aan de muur met midden in het kernwoord: GEMEENSCHAPSHUIS en daarom heen de 5 woorden: ONTMOETEN – DAGRITME – WONEN – GROEPSACTIVITEITEN – GASTVRIJHEID. We konden allerlei associaties bij de verschillende thema's opschrijven en ook reagerend op elkaar aanvullen. Zo vulde zich een hele 'mind-map'. In groepen werd daarna over deze thema's gesproken. Daar kwamen genoeg ideeën en vragen uit voort waar we mee verder kunnen.

Wat leverde het uiteindelijk op? Er was weer een mooi gevoel van verbondenheid, en dat nadat sommigen elkaar zeker anderhalf jaar niet gezien hadden. We delen nog steeds de bezieling en de inspiratie waar De Zijp voor staat. En er is zeker behoefte om meerdere activiteiten met elkaar op te starten die gelieerd zijn aan De Zijp. Dat lijkt de ene lijn te worden voor de toekomst: het opstarten en entameren van verschillende groepsactiviteiten, zoals zingen, leesgroepen, leerhuis, samen wandelen etc.

Daarnaast is er een klein groepje van 5 personen dat zich echt wil gaan oriënteren op het samenwoonproject. Dat is een andere lijn: een paar mensen die met elkaar gaan optrekken om naar gelijksoortige initiatieven te kijken en mogelijk te praten met projectontwikkelaars in deze omgeving.

Hoe nu verder? Het is belangrijk dat de lijn Wonen en de lijn Activiteiten in contact blijven met elkaar, evenals de vieringen die blijven doorgaan in de Elisabethkapel. In deelgroepen zal verder worden gewerkt. Met name van de activiteiten die binnenkort gaan starten wordt iedereen op de hoogte gehouden via de website en de Nieuwsbrief. Het Zijpbestuur draagt zorg voor de coördinatie van de verschillende ontwikkelingen.