

Jij hebt mij omhoog getrokken
diep uit de afgrond, ik werd
al bij de doden gerekend.

Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.

Psalm 30 vrij

Paaswake

Zou het waar zijn? Zou het licht aan het eind van de corona-tunnel te zien zijn? Stel dat het de goede kant op blijft gaan, en dat er meer versoepelingen komen: hoe fijn zou het zijn om dan samen op Paaszaterdag een ontluikend nieuw begin te vieren.

Luisteren naar het verhaal van Ezechiël 37: *“Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden... Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.”*

Dan het vuur ontsteken, de nieuwe kaars laten branden en licht doorgeven.

Dat alles in een verstilde, meditatieve sfeer. Er wordt niet gezongen, er is wel pianospel.

Wees welkom op Paaszaterdag 3 april om 19.30 uur in de Elisabethkapel.

Reserveren is nodig

Voor de Paasviering is van tevoren aanmelden nodig bij reserveren@dezijk.nl.

Graag bij aanmelding je naam, telefoonnummer en het aantal personen uit één huishouden opgeven. Uiteraard wordt de viering gehouden met inachtneming van de richtlijnen van de overheid. Enkele dagen voor de viering ontvang je een herinnering die je ook kunt zien als de bevestiging van je reservering.

De Zijk online

In de 40-dagertijd zullen er nog twee nieuwe online-bezinningen komen: op woensdag 17 maart en woensdag 24 maart.

Op zondag 28 maart zal er een online Zijpviering zijn waarin Dr.(!) Hans Lammers de overweging zal houden.

Voor Goede vrijdag (2 april) zal er een online-viering gemaakt worden, die zal vanaf 08.00 uur 's morgens via onze website te beluisteren zijn.

Ook zal er voor de Paaswake een online-viering gemaakt worden, met uitbundige liederen om thuis heerlijk mee te kunnen zingen! Deze is ook op onze website te vinden, of op ons YouTube-kanaal.

Op maandag 22 maart zal Hans Lammers weer een online-leerhuis begeleiden, dan lezen we de Genesis-lezing van de komende viering.

Promotie Hans Lammers

Dan is er nog ander leuk nieuws: op woensdag 10 maart jl. promoveerde Hans Lammers in Tilburg op zijn proefschrift over Markus! Helaas mocht alleen zijn eigen familie erbij zijn, maar we hebben afgesproken om in het najaar een mooie zondagmiddag te organiseren waarbij Hans opnieuw zijn 'publieks-praatje' zal

houden, maar dan niet kort gehouden door de 15 minuten, we kunnen daarna vragen stellen en natuurlijk zullen we na afloop feestelijk met elkaar het glas heffen op deze fantastische prestatie!

Vanaf deze plek willen we Hans van harte feliciteren met de afronding van zijn proefschrift!

