



ONLINE BEZINNING

40-dagentijd

De Zijp

17 maart 2021

Bezit en macht

Verantwoording:

Deze bezinning is voorbereid door Lidwina Duindam en Moniek Siermann

De meeste liedjes zijn te vinden in Verzameld Liedboek (2004) of Stilte zingen (2018).

De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel: ekklesia-amsterdam.nl

Openingslied Gij wacht op ons

1. Koor; 2. Allen: Bernard Huijbers

Gij- wacht op ons tot-dat wij o - pen-gaan voor
U. Wij wacht-ten op uw
woord dat ons ont - van-ke-lijk maakt.
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stem,
op uw stil
te.

Welkom | door Moniek

Lezing uit Matteüs 4:8-11

De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.'

Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Lied: Gij die niemand naar de ogen ziet

tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen

Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die U door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn.

Overweging adhv Boek van Adyashanti: *Jezus, de mysticus*

Vervolg lied: Gij die niemand naar de ogen ziet

Gij die niemand...

Die ons gebiedt en smeekt van u te zijn, uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt de vreemdeling te geven brood en kleding,
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat uw licht weerkaatsen, die ons
tot een spiegel slijpt waarin uw toekomst zichtbaar wordt.

Gij die niemand...

Gij die ons hebt gezocht toen wij niet naar U zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint, uw woede temt,
uw trots aflegt, uw hart tot mededogen buigt, U omkeert naar ons
toe. Gij die ons met uw ogen vangt, Gij die ons vraagt:
wie ben je? wil je? kom dan.

Gedicht Gij die ons nooit geknecht hebt

Gij die ons nooit geknecht hebt, met geen woord.

Gij enige van allen God en Heer.

U roept wat overal op aarde leeft,
het vuur naar U genoemd, licht licht van U,
zielen van mensen, stroken avondrood,
roepen om U.

Van U de stilte die na woorden komt.

Van U de zeeën en de dorst naar U.

Om U de wit en roze waas van bloei
over verschroeide aarde, morgendauw.

Wiekslagen van de arend, dit nieuw lied klimt op naar U.

Gezien de doem, de stenen, het gezwoeg,
gezien hebt Gij de schande, tot Gij wist.

Gedaan hebt Gij, met sterke hand volvoerd
woorden van hoop, bevrijding, mensenrecht.

Diep uit de afgrond hebt Gij ons gehaald
tot vlakbij U.

‘Wegdragend ongerechtigheid. Ik zal.

Lankmoedig, rijk aan liefde. Ik zal zijn.

Bewarend trouw duizend geslachten lang.

Wie jij ook wordt, Ik zal er zijn voor jou.’

Gij riep uw Naam in mijn gezicht.

Ik stond rechtop voor U.

Dat was gezelschap –

rechtop gaand naast U

zag ik de hemel en de aarde nieuw:

een rozentuin, een grafsteen weggerold,

een gloed van ogen, zoals bronnen zijn,

mensen met macht en heerlijkheid bekleed,

dat land van U.

Hoe werden wij zo'n broedplaats van geweld,
uw land een land van sterven, wezenland:
de hooggezetenen nog hogerop,
de neergedrukten dieper in het stof
uiteengeslagen zijn wij,
nooit geweest,
ontvreemd aan U.
Verloochen niet uw evenbeeld, uw mens,
de broze maaksels die wij zijn van U.
Uiteengeslagen tot de hemelrand,
hoe ook, verzamel ons tot weer bij U.
Dat ooit de mens de mens een naaste zij,
smeken wij U.

Als ooit woestijn een waterstroom, een vloed,
dorstige grond oase wordt van groen –
als ook de zwaluw, zelfs 't musje vindt zijn nest bij U,
waarom de mensen niet?
Gij die al zoveel lot gekeerd hebt,
keer ons toe naar U.
De liefde die ik heb geleefd zijt Gij,
de droom die ik geweten heb zijt Gij,
de weg ten einde, en wat zal zijn –
'Gij zult ons niet beschamen' is uw Naam.
Gij die ons nooit geknecht hebt, met geen woord,
zijt God alleen.

tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Antoine Oomen

Gedicht Weten met het hart

Geloven is: weten met het hart,
het is: luisteren naar wat verborgen spreekt
in de taalkamers van de ziel,
het is: zien wat nog niet te zien is,
gaan waar geen weg is,
tegen de wind in, tegen de stroom,
arm worden waar je rijk kunt zijn,
liefhebben waar je kunt haten,
leven tegen de verdrukking in.

Zo kun je aan iets nieuws beginnen,
zo leef je tegen de heersende wetten
die uitgaan van bezit en macht,
zo maak je de aarde anders, vrij,
en bouw je aan de stad van vrede
waar iedereen betrouwbaar is
en zich met volle handen wegschenkt
zoals de Eersteling die ons voorging.

Het is geen rijk van fantasie,
maar van de weg in ons verborgen
de vrucht die al besloten ligt
in het bestaan van aarde en mensen.
Door te geloven herken je het zaad
door je bereidheid ontvang je de groeikracht
door je inzicht voldraag je de vrucht.
Op een dag zul je het beleven.
Catharina Visser, uit: Opstaan in stilte

Muzikaal intermezzo | Goldberg Variations BWV 988: Aria

Carl Philipp Emanuel Bach, piano: Maria Tipo

Slottekst

Zo kun je aan iets nieuws beginnen,
zo leef je tegen de heersende wetten
die uitgaan van bezit en macht,
zo maak je de aarde anders, vrij

Herschep ons hart.
Heradem ons verstand.

Slotlied Herschep ons hart

tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal

Her-schep ons hart her - a-dem ons ver-
stand dat wij el - kaar be - hoe-den en doen
le-ven. Maak ons tot uw ge-meen-te. Wees
- de stem die ons ge-we-ten wekt. Ver-
berg U niet, ver -
berg U niet.



Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.

Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken

Volgende online-bezinning op
woensdag 24 maart (vanaf 10.00 uur)