



**ONLINE VIERING van De Zijp**

**28 februari 2021**

Bevrijd ons uit de ban van onbewustheid

**Verantwoording:**

Liederen op pag. 3, 4, 7, 9, 11

teksten van Huub Oosterhuis

uitgegeven door Ekklesia Music Publishing (EMP)

Lied op pag. 10

uitgegeven door Moniek Siermann Fonds (MSF)

Afbeelding gebruikt in video:

Detail van het schilderij *Jakob ontmoet Rachel aan de bron* van Raffaello Santi (1483-1520) dat zich in de loggia's van het Vaticaan bevindt.

## Openingslied Klankresten

tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tjeerd Oosterhuis

The musical score is written on four staves in 4/4 time, with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The first staff begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second staff continues the melody. The third staff features a forte (*f*) dynamic and includes a fermata over the final note. The fourth staff concludes with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and a repeat sign. The lyrics are written below each staff, with hyphens indicating syllables across notes.

*mp*  
Klank-res-ten van een on-vol-tooid ver-haal.—

Steen-let-ter-gre-pen, spo-ren in— woes-tijn-zand.—

*f*  
Licht-woor-den, ooit ont-van-gen, maar van wie —

*mf*  
Hij— zal niet sla-pen, Is-ra-ëls be-hoe-der.

Welkomswoord | Ans Ponger

Verstilling

Psalm 16 vrij tekst: Huub Oosterhuis

Refrein;

Antoine Oomen

1. Koor *p*; 2. Allen *mf*:



Hoor je mij? — Voor mij geen an-der dan jij.



Bij jou al-leen ben ik vei - lig.



*f* God-heid had mij in haar macht. Of-fers eis-te zij,



bloed. Ik heb ze ge-bracht. Haar gro-te na - men



waai-den voor - bij, — de jou - we niet,



die is hier, — op mijn lip - pen.



*mf* E-ni-ge die ik nog ken, al - les ben je me,



erf-deel en be - ker. Lief-lij-ke oor-den



vie-len mij toe. Mijn hart klimt in mij mijn



geest wordt wijd: jij ver-koopt me niet,



voor geen prijs, — voor geen an - der.

**Lezing** Genesis 29:10-30 | voorgelezen door Romy (stagiaire)

uit: In den beginne – het boek Genesis  
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden

En het geschiedde:

Jakob zag Rachel, de dochter van Laban, zijn moeders broeder,  
en ook de schapen van Laban, zijn moeders broeder,  
toen trad hij nader,  
wentelde de steen van de mond van de waterput  
en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder.

Jakob kuste Rachel,  
hij verhief zijn stem en huilde.

En Jakob vertelde Rachel  
dat hij een broeder van háár vader was,  
een zoon van Rebekka.

Zij rende weg en vertelde het haar vader.

En het geschiedde:

toen Laban hoorde over Jakob, de zoon van zijn zuster,  
rende hij hem tegemoet, omhelsde en kuste hem  
en bracht hem naar zijn huis.

Jakob beschreef hem alles wat er gebeurd was.

Laban sprak tot hem:

Jij bent van mijn gebeente en van mijn vlees,  
dat is me wel duidelijk.

Jakob bleef de dagen van één maand bij hem.

Laban sprak tot Jakob:

Zou jij mij dienen om niet omdat je mijn broeder bent?

Zeg wat je loon moet zijn.

Laban had twee dochters,  
de naam van de oudste was Lea,  
de naam van de jongste was Rachel.

Lea had doffe ogen,  
maar Rachel was mooi van gestalte, mooi om te zien.

Jakob hield van Rachel en sprak:

Zeven jaren zal ik je dienen om Rachel,  
je jongste dochter.

Laban sprak:

Ik geef haar liever aan jou dan aan een andere man. Blijf bij mij.  
Zeven jaren diende Jakob om Rachel,  
zij waren hem als enkele dagen  
omdat hij van haar hield.

Jakob sprak tot Laban:

En nu mijn vrouw,  
want mijn dagen zijn om,  
ik wil in haar komen.

Laban verzamelde alle mannen van die plaats  
en richtte een feestmaal aan met wijn.

En het geschiedde in de avond:

hij nam zijn dochter Lea,  
bracht haar bij hem  
en hij kwam in haar.

Laban gaf Zilpa, zijn slavin,  
tot slavin aan zijn dochter Lea.

En het geschiedde in de morgen:

oh, het was Lea!

Hij sprak tot Laban:

Wat heb je mij gedaan?  
Ik heb je toch gediend om Rachel?  
Waarom heb je mij bedrogen?

Laban sprak:

Wij hier doen dat niet zo  
de jongere te geven vóór de eerstgeborene.  
Maak de zeven dagen vol met deze hier,  
dan geef ik jou ook die andere  
voor de dienst die jij mij dienen zult nog zeven jaren.

Zo deed Jakob,

hij maakte de zeven dagen vol met deze  
en toen gaf hij hem zijn dochter Rachel tot vrouw.

Laban gaf Bilha, zijn slavin,  
tot slavin van zijn dochter Rachel.

Hij kwam ook in Rachel,  
hij hield van Rachel en niet van Lea.  
En hij diende hem nog eens zeven jaren.

## Lied Liefdesliedje

tekst: Annelou Koens / muziek: Bernard Huijbers / gezongen door: Elin Meijnen

Toen ik nog klein was  
zee hoorde in een schelp  
toen wist ik dat jij ergens was  
en ik jou ooit zou tegenkomen.

Toen ik nog jong was  
koren golvend in de wind  
toen wist ik dat jij ergens was  
en jij ook mij zou tegenkomen.

Toen ik op weg was  
wolken wisselden met zon  
toen wist ik dat jij ergens was  
als ik vrienden vond en  
nog niet jou...

Tot op een voorjaarsdag  
de asters bloeiden herfstig blauw  
in winterzon  
jasmijnen geurden  
kastanjeboom al kaarsen droeg  
al kaarsen droeg op oude jaar  
en alles andersom gebeurde...

Toen stond jij daar!

**Psalm 26 vrij** | voorgelezen door Moniek Siermann

Spreek recht, naar waarheid,  
God-Die-Zal.  
Ik ben onschuldig.

Proef mijn nieren, toets mijn hart:  
mij voor ogen staat uw vriendschap,  
ik zat niet met leugenaars te liegen.

Ik was mijn handen in onschuld;  
steek kaarsen op, brand wierook  
zing de lofzang mee.

Want uw huis heb ik lief  
om het licht daar, om uw overwicht,  
uw woord daar, stralend.

Daar is mijn ziel, niet bij moordenaars  
en roversbenden, niet bij pooiers –  
ik ben onschuldig

toch? Of niet? Schuldig aan wat dan?  
Aan dingen waar ik niet van weet...  
door meedoen aan... onbewust?

Breng mij tot inzicht,  
bevrijd mij, wek mijn geweten  
uit de ban van onbewustheid.

Zet mijn voeten stevig neer –  
zeg ga, duw mij zacht en stevig.

Help mij gaan.

*Huub Oosterhuis*



**Overweging** | Moniek Siermann

**Muzikaal intermezzo** | Tonen van stilte, Jan Kortie  
CD Het lied van Het

We luisteren naar **Psalm 26 vrij**  
*tekst: Huub oosterhuis / muziek: Antoine Oomen*

**Gebeden** | Moniek Siermann

# Bron van zijn

Tekst naar Bram Moerland  
(vrije vertaling van het Aramese Onze Vader)

Muziek Tom Löwenthal  
Op. 51 nr. 7

Adagio cantabile  $\text{♩} = 58$

*mp*



1. Bron van zijn, die ik ont - moet in wat mij ont -



-roert.

Ik geef je een naam op - dat ik je een



plaats kan ge - ven in mijn le - ven.

Bun - del jouw



licht in mij \_\_\_\_\_ maak het nut - tig.

Ves - tig jouw



rijk van een - heid nu

dan valt jouw en ons ver -



-lan - gen \_\_\_\_\_

sa - men in ons han - de - len.



2. Geef ons wat we el - ke dag no - dig heb - ben



aan brood en aan in - zicht.

Maak de

koor - den van fou - ten los die ons bin - den aan het ver -  
 -le - den op - dat wij ook an - der - en hun  
 mis - stap - pen kun - nen ver - ge - ven laat  
 op - per - vlak - ki - ge din - gen ons niet mis - lei - den  
 maar be - vrijd ons van wat ons terug - houdt.  
 3. Uit jou wordt de al - werk - za - me wil ge - bo - ren\_  
 \_ de le - ven - de kracht om te han - del - en\_ en het  
 lied dat al - les ver - fraait en zich van eeuw tot eeuw\_  
 1. ver - nieuwt. 2. poco rit. ....  
 \_ Uit nieuwt.

Liefde is ruimte geven,  
tijd laten, goedheid, geduld.

Liefde laat zich niet gelden,  
ijdel, grof, ongenaakbaar.

Liefde houdt stand tegen alles;  
telkens weer gelooft zij,  
altijd opnieuw vol hoop.

Nooit bezwijkt de liefde.

*Huub Oosterhuis*

**Slotlied** Uit staat en stand

tekst: Huub Oosterhuis

Antoine Oomen



1. Uit staat en stand en wijs-heid los-ge - woeld.



Om - ge-waaid. Ont-wor-tel - de pla - taan.



Toen heeft hij licht on - der zijn schors ge - voeld,



een vlaag van knop-pen die op sprin-gen staan.

2. Uit jij en jou en woorden weggevlucht.  
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij.  
Op adem komen in de dunne lucht,  
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.
3. Uit eigen aard en huid naar iemand toe,  
onontkoombaar. En niet wonen meer  
tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe -  
een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Als u wilt bijdragen aan De Zijk,  
dan kunt u op de QR-code klikken.

Of via uw camera-app scannen  
en op de link klikken

Of overmaken op NL60INGB0003445641  
tnv Stichting De Zijk Arnhem



## De Zijk in de 40-dagentijd

### *Elke dag een psalm*

Als je een email stuurt naar [Moniek@dezijk.nl](mailto:Moniek@dezijk.nl) dan ontvang je elke morgen een psalm in je mailbox, t/m zondag 28 maart. Telkens 1 psalm om zelf rustig te lezen en daarna te beluisteren op de mp3 die meegestuurd wordt.

### *Elke week een bezinning*

Woensdag 03 maart ONLINE bezinning via website [www.dezijk.nl](http://www.dezijk.nl)

Woensdag 10 maart ONLINE bezinning ""

Woensdag 17 maart ONLINE bezinning ""

Woensdag 24 maart ONLINE bezinning ""

Zondag 28 maart ONLINE viering ov. Hans Lammers

Goede vrijdag 02 april ONLINE bezinning

## AGENDA

Leerhuis-bijeenkomsten olv Hans Lammers:  
maandag 22 maart 2021 online, om 20.00 uur  
kosten €10,- per keer

Aanmelden bij [reserveren@dezijk.nl](mailto:reserveren@dezijk.nl)

Kijk voor alle actuele informatie over De Zijk op onze website:  
[www.deZijk.nl](http://www.deZijk.nl)