

## Overweging Genesis 28

Jakob is op de vlucht, voor zijn broer. Jakob zijn naam betekent: Pootje lichter. Er wordt verteld dat hij geboren werd met de hand al om de hiel van zijn oudere broer, als het ware om hem in de moederschoot al in te halen. Als jongste ziet hij zich gedwongen om via slinkse maniertjes zijn doel te bereiken. Zo heeft hij Esau, zijn tweelingbroer, en Izaäk, zijn vader, nota bene op diens sterfbed, bedrogen om de zegen te kunnen bemachtigen. Nu is hij op de vlucht. Letterlijk: voor zijn broer, die zijn bloed wel kan drinken! Op de vlucht voor zichzelf. Hij heeft niets van bezittingen mee kunnen nemen. Wat hij wel mee moet nemen, dat is hij zelf. Je neemt jezelf altijd mee. Hij ontvlucht zijn geboortegrond en weet niet waar hij terecht zal komen en hoe het verder met zijn leven gaat.

We herkennen vast allemaal wel iets in het beeld van Jakob. Je kunt in je bestaan de ervaring hebben dat je leven de verkeerde kant op is gegaan. Je verkeerde keuzes hebt gemaakt, je bent jezelf voorbij gelopen, of wat je lief was onderweg kwijtgeraakt. Er kan dan een gevoel over je komen van mislukking, van wroeging, een gevoel dat het allemaal tevergeefs is geweest. Niet alleen om je heen, maar vooral binnen in je is het dan donker. De zonsondergang in dit verhaal is meer dan een beschrijving van een natuurgebeuren, het is een symbool voor de fase waarin Jakobs leven verkeerd. Na alles wat zich heeft afgespeeld, na alle bedrog en bedriegerij, is het nacht geworden in Jakobs leven. Het neergaan van de zon verbeeldt het dieptepunt van zijn leven.

Ik moest ook denken aan de situatie nu in Nederland, dat het nu wel nacht lijkt in Nederland. De journaals vol met verhalen over het aftreden van het kabinet, de schaamte over de kindertoeslag affaire, de machteloosheid van de gedupeerden en de corona crises die van geen wijken weet en uitzichtloos lijkt, de moedeloosheid die dit met zich meebrengt.

Jakob gaat liggen slapen onder de sterrenhemel, geen dak boven zijn hoofd en slechts een steen als hoofdkussen. En dan krijgt hij een droom in de godverlateenheid. Een schoonheid van een droom! Jakob droomt over een ladder. Een ladder die op de aarde staat en helemaal tot aan de hemel reikt. Daarlangs zag hij Gods bodes/engelen omhoog gaan en afdalen. Opstijgend dragen zij Jakobs nood omhoog, zijn schaamte, zijn verdriet om wat was en zijn angst voor wat gaat komen. Afdalend dragen zij de troost van de Eeuwige met zich en de belofte: Ik ben met je, Ik zal je bewaren, overal waar jij gaat. De hemel gaat voor hem open. Hij hoort een stem dat God met hem is. Zijn droom sluimert in zijn Ziel.

Zo gaat Jakobs en misschien ook ons leven op en neer tussen droom en werkelijkheid, tussen de harde feiten en het visioen. Tussen vastlopen en weer een nieuw begin maken. Hoop mogen hebben op het visioen.

In de kerstvakantie ben ik het boek van Barack Obama, 'Een beloofd land' gaan lezen. Hij schijnt eens gezegd te hebben: Hoop is datgene in ons, dat volhoudt, ondanks alle bewijzen van het tegendeel, dat er iets beters ons te wachten staat als we de moed hebben om ernaar uit te reiken, om ervoor te werken en om ervoor te vechten. De moed om hoop te hebben in een tijd dat we misschien wel in de

hoogtijdagen van het pessimisme leven. De moed om hoop te hebben of optimisme voorleven kan alleen als we onze zegeningen durven te tellen.

Dankbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor geluk. Dankbaarheid behoedt je voor rancune, haat of wrok. Dankbaarheid leert je je vreugde te scheppen en voldoening te vinden in de grote en kleine dingen die wel goed gaan. Je leert er hoopvol door in het leven te staan. "When life gets hard, count your blessings". En bij deze overdenkingen over een hoopvol 2021 kreeg ik op oudejaarsdag een kaartje van mijn buurvrouw die het afgelopen jaar in volle heftigheid met corona te maken kreeg, met de tekst: "Geniet van de mooie momenten die komen in 2021". Een hoopvol kaartje en boodschap.

Jakob beseft dat hij een Heilige ontmoeting heeft gehad, hij wijdt de grond door er olie over uit te gieten en eerbied vervult hem. Dat het verhaal van Jakob naast je mag staan, zo is het bedoeld, hoop en vertrouwen op wat komen gaat. Jakob vervolgt zijn reis, onderweg nog naar vele eenzaamheden, maar niet alleen. Dat ook wij aan het begin van dit nieuwe jaar het morgenlicht mogen begroeten, dat wens ik ons allen toe!

Moge het zo zijn!

Ans Ponger

Januari 2021