

Dat prachthuis

dat daar staat, op Groene Heuvel

wijdgevlugelde schaduwrijke waranda's

hoge ramen diepe kamers

dat Huis van jou

waar alles welkom is, waar alles woont -

de mussen mogen mee aan tafel

de zwaluw vlecht haar nest onder de goot

ik ben een van haar jongen.

Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik

naar deze plek verlangd.

Huub Oosterhuis

Uit: Psalm 84 vrij



## Van de Voorgangers

In februari zijn we begonnen met het boek **Prediker**. Op basis van zijn ervaringen vertelt hij over de worsteling met de zin van ons bestaan. Over problemen die we niet helemaal de baas kunnen, over gezwoeg en waar het allemaal toe dient. Hij relativeert alles en roept vragen op. Vragen van alle tijden. Het is ontnuchterend, soms klinkt hij negatief, dan weer zet hij ertoe aan de menselijke problemen serieus te nemen. Het leven in het hier en nu. Daarmee is hij heel modern en herkenbaar voor mensen in deze tijd, waarin aandacht is voor mindfulness en voor verhoudingen tussen arbeidsprestaties en ruimte om te leven.

In *augustus* en *september* zijn we toe aan de laatste stukken uit **Prediker**, waarbij hoofdstuk 12 verwijst naar het levenseinde, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat.

In *oktober* en *november* is er ruimte voor het Lied der liederen, **Hooglied**, vanouds bruiloftsliederen. Maar misschien mag je het ook lezen als een protestlied in een tijd waarin buitenlandse vrouwen werden weggestuurd. Wat betekent dan liefde?

### Pastoraat vanuit de Zijp

Moniek Siermann zal als voorganger het pastoraat verder vormgeven. Voor geestelijke ondersteuning/ levensvragen kunt u met haar contact opnemen: 06 - 432 50 308  
of per email: [moniek@dezijp.nl](mailto:moniek@dezijp.nl)  
zie voor informatie: [www.dezijp.nl](http://www.dezijp.nl)

## Van de voorzitter van het Bestuur

De lang gekoesterde wens om weer op zondagochtend onze vieringen te houden gaat met het nieuwe seizoen in augustus in vervulling. De Zijp vieringen komen in de Elisabeth kapel aan de Zwarteweg in Arnhem. Dit is de kapel van het voormalig St. Elisabeth Gasthuis, die nadien door een particulier in zijn oude luister is hersteld. De Zijp krijgt nu de kans om deze kapel voor haar vieringen te gaan gebruiken.



Na een proefperiode met Pasen heeft het bestuur, na rijp beraad en na consultatie van een aantal bezoekers van De Zijp, het besluit genomen om deze kans te benutten. De voorwaarden waaronder dit gaat gebeuren zijn: verbetering van de verstaanbaarheid en tegengaan van de nagalm in de kapel. Wij kunnen uit eigen middelen aan deze twee voorwaarden voldoen. Er komt een professionele geluidsinstallatie en er zal een 'toneelgordijn'

in de kapel worden aangebracht. Extra voorzieningen om de nagalm verder te verkleinen komen er als daarvoor de financiën beschikbaar komen uit fondsen, giften en/of schenkingen.

Er waren verschillende redenen om op het aanbod van de eigenaar in te gaan:

- zoals gezegd is het de wens om de vieringen weer op zondagochtend te gaan houden; hiermee hopen wij meer mensen in de gelegenheid te stellen om onze vieringen bij te wonen;
- De Zijp blijkt in een behoefte te voorzien bij een groeiende groep mensen die zich niet meer thuis voelt in de traditionele kerken. Het is fijn om in deze behoefte te kunnen voorzien met de liederen, de gedichten en de verhalen uit de Schrift zoals wij die voor het voetlicht brengen;
- augustus 2014 is een natuurlijk moment om deze overgang in te laten gaan; de start van het nieuwe seizoen;
- het is de wens van de eigenaar en zijn echtgenote om de kapel weer te gebruiken voor liturgische vieringen.

Al degenen die zich de afgelopen periode hebben ingespannen om de overgang naar de Elisabeth kapel mogelijk te maken dank ik van harte. Hierdoor hebben wij de overgang op deze korte termijn kunnen realiseren. Ik bedank zeer zeker

ook degenen die extra giften hebben gestort, waarmee wij de noodzakelijke voorzieningen kunnen realiseren.

Met deze maatregelen kunnen we een goede start maken. In de komende tijd willen wij dit nog verder uitwerken als de financiën daarvoor beschikbaar komen.

Ik zie uit naar het nieuwe seizoen waarin de Elisabeth kapel een huis is, *'waar de deur open staat, waar zoekers en zieners, genood of gekomen, hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, de vonk van de Geest in hun binnenste slaat'.*

### **Afscheid van de Diaconessenkerk.**

Nadat De Zijp een aantal jaren gebruik heeft kunnen maken van de Diaconessenkerk, komt daar nu een einde aan. Wij kijken terug op een periode van goede en fijne samenwerking met de Kerkenraad en hebben ons er altijd erg welkom gevoeld. Als blijk van dank stonden er in de viering van 22 juni jl. bloemen namens ons in hun viering. De bloemen zijn bezorgd bij de koster van de Diaconessenkerk Nina Niemeijer. (Henny C. Kromhout.)

### **Eerste resultaten van de Vriendenactie.**

De eerste resultaten van onze Vriendenactie zijn hoopgevend. We streven ernaar met deze actie de

exploitatie kostendekkend te krijgen. Uw bijdrage is daarbij nog steeds nodig.

Met de vriendenactie vragen wij uw aandacht voor een structurele financiële bijdrage om de Zijpvieringen te kunnen blijven houden in de toekomst. Aan giften kwam er een mooi bedrag binnen van € 3.405,=. En er zijn 8 schenkingsovereenkomsten voor een jaarlijkse toezegging van € 1.920,=. Waarvoor onze hartelijke dank!

Mocht u ook nog financieel willen bijdragen of schenken? Dan kunt u informatie vinden op de Zijptafel na de viering en op de website.

### **Contactgegevens van De Zijp**

Website: [www.dezijp.nl](http://www.dezijp.nl)

E-mail: [info@dezijp.nl](mailto:info@dezijp.nl)

op FaceBook: De Zijp Arnhem

Postadres:

Secretariaat Stichting De Zijp  
Van Heemstralaan 99  
6814 KG Arnhem

Onze vieringen houden we elke 4e zondag van de maand, en op **24 augustus 2014 voor het eerst** in:

### **De Elisabethkapel**

Zwarte weg, Arnhem  
(zie voor data onze website)

**Aanvang: 11.00 uur** met aansluitend gelegenheid voor een gesprek met een kopje thee/koffie of frisdrank

