



De Zijk in Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan 11, 6814 JA Arnhem vieren, ontmoeten, mogelijkheid om samen te eten

Vanaf 27 mei zullen we voorlopig, tot het eind van 2012 in ieder geval, vieren in de Diaconessenkerk, 's middags om 16.00 uur. Dat is even wennen, maar we hopen dat velen ons zullen volgen. Lang is geprobeerd om een viering in de ochtend te handhaven, maar de eigenheid en onafhankelijkheid van de Zijk heeft ons er toe gebracht deze ruimte te huren. Het koor oefent in de kerkrimte zaterdags voorafgaand aan de viering van 13.30 tot 16.00 en zondags van 15.00 tot 16.00 u. Ieder is welkom om mee te komen zingen.

Na de viering is er zoals altijd ruimte om elkaar te ontmoeten en iets met elkaar te drinken. Voor wie wil is er gelegenheid om daarna samen de maaltijd te gebruiken. Vlak voor de viering ligt een papier bij de ingang. U kunt daarop 'intekenen', en een keuze maken wat u wilt eten. Ditmaal is het van de 'Sonsbeek-chinees'. Het zal ongeveer 6 à 8 euro per persoon kosten.

27 mei Doop Roosmarijn van Onzen

De komende maanden lezen we uit het boek Exodus, het verhaal van onderdrukking en bevrijding en doortocht door de woestijn. Komende viering gaat het over een kleine ark van biezen met een kindje, drijvend op de Nijl. Dat gegeven sluit mooi aan bij de eerste doop in de Zijk.

5-jarig Jubileum

Zondag 26 augustus, 16.00 uur Diaconessenkerk, vieren we ons 5 –jarig jubileum. Een feestelijke viering met na afloop een receptie. In de viering zal het Zijkkoor zingen samen met het Koor uit Houten. Vijf jaar geleden zijn we de allereerste viering in de Bartokzaal met dat koor begonnen! In het kader van ons 5-jarig jubileum staat een aantal activiteiten gepland in het najaar, zoals een workshopmiddag rond de Zijk, een theaterstuk rond Mozes en Vluchtelingen en een Dag rond psalmen. Op de website staat te zijner tijd alle actuele informatie!

Compassie

Zondag 23 september, 16.00 uur Diaconessenkerk, staat de viering in het teken van compassie. Bestuur en voorgangers tekenen op vrijdag 21 september het Handvest voor Compassie samen met tal van andere Arnhemse organisaties. Daarmee spreken we af om ons 3 jaar lang in te zetten voor medemenselijkheid. De vlag van Compassie zal wapperen...

Waarom niet naar de Walburgis?

Van verschillende kanten komt de vraag of wij vieringen kunnen houden in de Walburgis. Dit zou het mogelijk maken om 's morgens te blijven vieren. Het bestuur heeft gesproken met



de Walburgis-werkgroep. Uit dat gesprek bleek dat de plannen voor de bestemming van de kerk nog niet vastliggen en dat de huidige Eusebiusparochie er ook nog een plek wil houden.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De Zijk zou kunnen participeren in het ontwikkelen van de plannen.
2. De Zijk zou het gebouw kunnen huren

Ad 1. Op het aanbod om te participeren in het ontwikkelen van de plannen is het bestuur van De Zijk niet ingegaan. De Zijk wil niet gebonden zijn aan afspraken met kerkgenootschappen of andere instellingen.

Ad 2. Huren wanneer de Walburgis aan de eredienst onttrokken is en de bestemming en plannen hun beslag hebben gekregen, is voor De Zijk open. Daarbij is van belang dat de akoestiek verbeterd is, zowel voor het gesproken woord als voor het zingen met grote groepen.

Bestuursleden

Wil je meewerken aan De Zijk? Het bestuur heeft op korte termijn ruimte voor twee bestuursleden. Wat wij bieden is een goede sfeer en korte inspirerende vergaderingen. Wij streven ernaar dat de organisatie van de Zijk vooral praktisch blijft en niet over veel schijven loopt. Als het je aanspreekt kijk dan op de website voor meer informatie.

Rita Hoeve en Moniek Siermann, voorgangers

Fons Eppink, Corrie Pasman, Willy Wytzes, bestuursleden