

februari 2016

.....

*Elke dag, alle dagen,
eeuw na eeuw en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen,
zal ik U zingen
dat gij de Barmhartige zijt.*

Huub Oosterhuis

Uit: Psalm 145 (150 psalmen vrij)



Kloosterweekend

Het tweede kloosterweekend in Abdij Heeswijk is in het weekend van 1, 2 en 3 april 2016. Er is plaats voor maximaal 12 personen. De deelnamekosten zijn € 160,00 per persoon. Meer informatie staat op onze website www.dezipp.nl.

Lieddag van het Oosten

Op zaterdag 9 april 2016 organiseren wij samen met de Ekklesia uit Twente de Lieddag van het Oosten. Deze bijeenkomst is in de Elisabethkapel. Meer informatie volgt via de website en per mail.

Wil je meedoen met een leesgroep?

Het gaat om twee bijeenkomsten over het boekje 'Red hen die geen verweer hebben', Huub Oosterhuis (€ 5,-). Dit 55 pag. tellende boekje bevat een schat aan gedachten over onze plaats in de wereld en maakt de achtergrond levend van liederen die we zingen.

Een leesgroep bestaat uit 6-7 personen en wordt bij één van de deelnemers thuis gehouden. Dat kan overdag of 's avonds. In iedere leesgroep wordt door de deelnemers zelf bepaald hoe zij het boek willen bespreken. Er is een 'wegwijzer' beschikbaar, gebaseerd op de ervaringen van de groep die het boek heeft besproken.

Je kunt je opgeven bij mij: wtwytzes@planet.nl
Wil je aangeven of je voorkeur hebt voor overdag of 's avonds en /of je gastvrouw/heer wilt zijn.
- Willy Wytzes - (026 4450941)

Terugblik 2015

Het jaar 2015 is voor De Zijp een fijn jaar gebleken. De vieringen werden zeer goed bezocht en onze achterban groeit nog steeds. De vieringen hielden we met onze eigen voorgangers en met enkele gastvoorgangers. Naast de vieringen, de Paasweek, het Herinneringsconcert en de Kerstnachtvieringen zijn er nevenactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd: Breed Beraad, Psalmendag met Huub Oosterhuis, koordag, leerhuis met Alex van Heusden, zingen op dinsdagochtend bij Moniek, kloosterweekend, een boekbespreking en de CD- en kaartenverkoop.

De Zijp bloeit ! Het is te danken aan de vele vrijwilligers dat wij al deze vieringen en activiteiten kunnen uitvoeren. Hulde aan hen!!
Wij genieten allemaal van de prachtige kapel; de contacten met de eigenaar verlopen in een goede sfeer. Wij hopen nog zeer lang van deze mooie locatie gebruik te kunnen maken.
- Henny Kromhout -

Financiën 2015

Het bestuur is erg tevreden over de resultaten in het afgelopen jaar, een groeiend aantal bezoekers tesamen met een groeiend aantal activiteiten hebben een positieve invloed op de totale inkomsten van onze stichting. Mede door het in hand houden van de verwachte uitgaven kunnen we dan ook melden dat wij over het jaar 2015 een positief resultaat hebben kunnen realiseren van ongeveer 3.000 euro. Zodra controle van de jaarrekening heeft plaatsgevonden zullen wij de



definitieve jaarrekening onder het hoofd ANBI opnemen in onze website www.dezijp.nl. Natuurlijk zijn wij allen zeer dankbaar voor hun gift tijdens de vieringen, hun gift als vrienden van De Zijp, hun eenmalige gift en niet te vergeten de schenkingen door middel van een schenkings-overeenkomst.

- *Hennie Scheerder* - penningmeester

Psalmenmiddag 16 oktober 2015

Huub Oosterhuis las psalmen, die hij vertaald en hertaald heeft, voor en gaf er ook uitleg bij. Steeds weer zoekend naar woorden die passen en recht doen aan wat er bedoeld wordt.

Het koor zong ter afwisseling een aantal psalmen. Het was een zeer inspirerende middag waarbij veel bezoekers geboeid waren door de manier waarop Huub de psalmen uitlegde en verstaanbaar maakte.

Leerhuis 'De wording van het christendom'

In het najaar volgden we met zo'n 25 mensen een leerhuis over de wording van het Christendom. We waren te gast in het buurthuis tegenover de Elisabethkapel. Bijbelwetenschapper Alex van Heusden vertelde ons over de geschiedenis van de periode waarin het christendom ontstaan is. In die tijd leefden Joodse groepen in diaspora in het midden oosten, waar oorlogen woedden, waar keizers de macht kregen of grepen en een roep om goede koningen kwam. We luisterden ademloos, stelden vragen, lazen verschillende bijbel passages en spraken met elkaar over dat eerste

begin. Een periode waarin de tijd rijp was voor een tegenbeweging die om recht vraagt.

Kloosterweekend

Van 2 tot en met 4 oktober 2015 was ik bij het Kloosterweekend in Heeswijk- Dinther. Ik voelde me welkom in de mooie kamer met mijn naam er op. Als groep beschikten we over een gezamenlijke huiskamer. Het programma was inspirerend en toch ontspannen. Er was stof om over na te denken, gelegenheid om te zingen, te wandelen, maar ook om elkaar te ontmoeten of beter te leren kennen. Ook een bezoek aan de boekhandel behoorde tot de mogelijkheden. In het hele klooster waren schilderijen en beelden te zien. De tuin was een genot. Natuurlijk woonden we ook de vieringen van de paters bij, al was dat niet verplicht. De paters waren gastvrij, vriendelijk en toegankelijk voor een praatje. We aten in dezelfde eetzaal en bij de laatste maaltijd maakten we nader kennis met elkaar. Tijdens de communie was iedereen welkom. Zaterdagmiddag waren er verschillende facultatieve activiteiten, waaronder een stiltewandeling en toevallig ook een lezing over Etty Hillesum. Zondagochtend om half elf hielden we onze eigen viering. Niet alleen met een volle auto, maar nu ook met een hoofd en een hart vol indrukken, kwamen we vermoeid en voldaan weer thuis van een geslaagd kloosterweekend met De Zijp. - Jos -

Leesgroep

Wij hebben met zeven dames, op uitnodiging van Willy Witzes, 2 ochtenden met elkaar gesproken

naar aanleiding van het boekje Red hen die geen verweer hebben, Huub Oosterhuis. Op 3 verschillende manieren zijn we met elkaar in gesprek geweest: we hebben aangegeven wat ons aansprak, stil gestaan bij de vragen die dit boekje bij ons opriep en liederen uit de Zijpvieringen verbonden met tekstgedeelten. Wij kijken terug op inspirerende ochtenden waarop we in een goede sfeer elkaar op een andere manier meer hebben leren kennen. - Enkele deelnemers -

Veiligheidsplan

Een aantal vrijwilligers is bezig om een veiligheidsplan op te stellen, zodat wij maatregelen kunnen nemen voor een goed en veilig verblijf in de Elisabethkapel. Voor de veiligheid van bezoekers zijn wij op zoek naar mensen met een gecertificeerd BHV diploma, die in geval van calamiteiten hulp willen verlenen. Heeft u een dergelijk diploma en wilt u beschikbaar zijn voor hulpverlening, wilt u ons dat per mail laten weten? info@dezijp.nl

Onze vieringen houden we elke 4e zondag van de maand om 11.00 uur in De Elisabethkapel, Zwarte weg, Arnhem (voor data zie onze website). Aansluitend gelegenheid voor een gesprek met een kopje thee/koffie of frisdrank.

Website: www.dezijp.nl

E-mail: info@dezijp.nl

Postadres: Secretariaat Stichting De Zijp
Van Heemstralaan 99
6814 KG Arnhem

IBAN: NL60 INGB 0003 4456 41

