



ONLINE VIERING van De Zijp

Zondag 24 mei 2020

Schuld dragen

Verantwoording:

Alle liedteksten zijn van Huub Oosterhuis en zijn te vinden in:
Verzameld Liedboek (2004) of Stille zingen (2018).

De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl

Openingslied Met niets van niets

tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tjeerd Oosterhuis



1. Met niets van niets—zijt Gij— be-gon - nen,



hebt spra-ke - loos— het licht— ge - zegd,



de— tijd be-paald, het land ge - won - nen,



de zee-en op— hun plaats— ge - legd.

2. De ban der duisternis gebroken –
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.
3. Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel met ons mee gezonden
om nacht en ontij te verslaan.
4. Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.

Verstilling

Lied Verberg uw aangezicht niet

tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

Ver - berg uw Aan - ge - zicht niet — voor mij,
uw ————— woor - den, ver - zwijg ze mij niet,
een vreem - de - ling ben ik op aar - de.

The image shows a musical score for a song. It consists of three staves of music in 3/4 time, written in treble clef. The lyrics are written below the notes. The first staff has the lyrics 'Ver - berg uw Aan - ge - zicht niet — voor mij,'. The second staff has 'uw ————— woor - den, ver - zwijg ze mij niet,'. The third staff has 'een vreem - de - ling ben ik op aar - de.' The music is simple and melodic, with a focus on the lyrics.

Lezing Genesis 4:1-16 | voorgelezen door Nadine Hemetsberger

uit: In den beginne – het boek Genesis
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden

De mens bekende Eva, zijn vrouw,
zij werd zwanger en baarde Kaïn.

Zij sprak:

*Kaniti / ik heb een man gegrondvest, met JHWH –
toen baarde zij weer, zijn broeder Abel.*

Abel werd een herder van schapen,
Kaïn werd een dienstknecht van de akker.

Na verloop van dagen geschiedde het
dat Kaïn van de vruchten van de akker een gave bracht aan JHWH.

En ook Abel bracht, uit de eerstgeborenen van zijn schapen en hun vet.

JHWH keek naar Abel en zijn gave,
naar Kaïn en zijn gave keek hij niet.

Toen ontvlamde Kaïn
en zijn aangezicht viel.

JHWH sprak tot Kaïn:

*Waarom ben je ontvlamd,
waarom valt je aangezicht?
Doe je het goede,
hef dan je aangezicht,
doe je het niet,
dan ligt de zonde als een roofdier aan je deur –
dat weet je toch.
Hij begeert jou,
maar jij, jij moet over hem heersen.*

Kaïn sprak tot Abel, zijn broeder.

En het geschiedde, toen ze waren in het ruige veld:

Kaïn stond op tegen Abel, zijn broeder,
en doodde hem.

JHWH sprak tot Kaïn:

Waar is Abel, jouw broeder?

Hij sprak:

Ik weet het niet,
ben ik mijn broeders hoeder, ik?

Hij sprak:

Wat heb je gedaan?

De stem van het bloed van je broeder schreeuwt naar mij vanuit de akker.

En nu? vervloekt jij, vanuit de akker

die zijn mond wijd heeft geopend

om het bloed van je broeder uit jouw hand te ontvangen.

Al dien je de akker,

hij zal je voortaan zijn kracht niet meer geven.

Dolend en dwalend ben je op aarde.

Kaïn sprak tot JHWH:

Te groot is mijn schuld om te dragen.

Zie, jij verdrijft mij vandaag van het aangezicht van de akker,

voor jouw aangezicht verberg ik mij,

dolend en dwalend ben ik op de aarde.

Het zal geschieden:

ieder die mij vindt, zal mij vermoorden.

JHWH sprak tot hem:

Voorwaar dan, wie ook maar Kaïn vermoordt,

zevenvoudig wordt het gewroken.

JHWH merkte Kaïn met een teken

opdat niet wie hem ook maar vond, hem neer zou slaan.

Kaïn trok weg van het aangezicht van JHWH

en vestigde zich in het land Nod-Dwaaloord,

ten oosten van Eden.

25 Adam bekende andermaal zijn vrouw,

zij baarde een zoon

en riep zijn naam: Set-In plaats van –

want God heeft mij een ander zaad geplant in plaats van Abel

omdat Kaïn hem heeft vermoord.

26 Set, ook hem werd geboren een zoon,

hij riep zijn naam: Enosj-Mens.

Toen voor het eerst riep men de naam JHWH.

Lied Gelezen heb ik wat geschreven staat

tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal

1. Solo; 2. Allen:

Ge - le - zen heb ik wat ge -
schre - ven staat mij toe - ver - trouwd aan on - be - we - zen
woor - den: niet voor de af - grond hebt Gij ons ge -
maakt niet voor de af - grond hebt Gij ons ge -
maakt. Ge - schre - ven
staat uw Naam 'Ik zal er zijn'. Ge - schre - ven
staat uw Naam 'Ik zal er zijn'.

Gedicht | voorgelezen door Ans Ponger

Over zwarte karresporen,
over greppels, over voren,
zweeft het witgepluisde zaad
van de nooit gerooide doren;
zweeft, gevleugeld, al mijn haat.
Eér het kiemt tussen het koren,
God, verlos mij van het kwaad!

Ida Gerhardt

Overweging | Moniek Siermann

We luisteren naar het **Lied van Kain**

tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tjeerd Oosterhuis, gezongen door Jan Dulles

Waarom viel je gezicht?
Verhardde je hart?
Sloeg je hem neer?
Je broer, je beeld en gelijke.
Nu moet je dolen
je schuld te groot om te dragen
opgejaagd in je geest
omdat je gedood hebt

Zing bij snaren en fluiten
probeer te vergeten
zoek dat ene liedje
dat doet vergeten

Waarom wilde je zijn
een god zonder broeder?
Waarom wilde je zijn
een mens zonder naaste?

Gebeden | Moniek Siermann

Onze Vader

muziek: Antoine Oomen

On - ze Va - der in — de he - mel
uw Naam ge - hei - ligd uw ko - nink - rijk ko - mend
uw wil ge - schie - dend zo mo - ge het zijn op
aar - de en in de he - mel.
Geef ons brood van — ge - na - de,
mor - gen, van - daag nog, kwijt on - ze schul - den,
leer ons ver - ge - ven.
Moe - dig ons aan dat wij voort - gaan
op de weg van het le - ven.

Slottekst | voorgelezen door Gert Pasman

Om te overzien die aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.

Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij

om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdes weg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.

Huub Oosterhuis

Slotlied Lied van doem en genade

tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

Dat duren zal, zolang er leven is,
de hang naar kwaad, de zuigkracht van de zonde,
de diepe trechter van de duisternis
waar zelfs geen sprankje licht meer wordt gevonden
dat aan dit noodlot geen ontkomen is:
wie heeft die droom ons op het hart gebonden?

Wie haalt ons uit dit lichaam van de dood?
Van goede wil, ten kwade opgeschreven,
beul ik mij af om liefde, taal en brood,
zoek witte plekken om mij prijs te geven,
vind enkel zwaarte, stenen in mijn schoot -
er moeten wenken zijn van ander leven.

Maar dan scheurt Gij het handvest van de doem
aan flarden. En uw geest begint te waaien,
vaagt onze dromen weg, de hemel schoon -
en voor de haan het morgenlicht kan kraaien
zijt Gij al bezig om de witte bloem
van uw genade in ons uit te zaaien.

AAN DE MENS

Mens, vraag niet:
hoe is het gekomen, het kwade.
Doe het goede: vlecht
de taal van de liefde.

Man, vrouw, sticht een wereld
waar is te wonen.
Zweet en barensweeën, vergeet ze
plant nieuwe tuinen.

Oude goden, en nieuwe,
glimwormen zijn jullie,
glimpen van doem, je dooft al uit
in het heldere daglicht.

Huub Oosterhuis