



ONLINE BEZINNING

De Zijp

Pinksteren

31 mei 2020

Verantwoording:

Alle liedjes zijn te vinden in Verzameld Liedboek (2004) of Stille zingen (2018).

De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl

Openingslied Gij wacht op ons

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal

Gij wacht op ons
totdat wij open gaan
voor U

Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.

Stem ons af op uw stem
op uw stilte.

Welkom | Lidwina Duindam

Lied Gij wacht op ons

Lezing over Pinksteren | voorgelezen door Frits van Krieken

Dat hij door dichte deuren binnenkwam,
alsof het spookte, maar hij was het echt,
vrede zij u – zij konden niet geloven
wat zij met betraande ogen zagen –

dit en nog vele andere verhalen
doen over hem de ronde, waar of niet.

Dat hij ons niet als wezen achterlaten
dat hij de Helper sturen zou, de geest
die ons verstokt geheugen zal ontdooien.
die de vergeten woorden in ons wekt.

Dat wij daar toen vertwijfeld eensgezind,
als wezen zijn, door oude psalmen heen
zijn naam hebben geroepen, èn de geest:

Kom jij, beloofde, doop ons met vuur
dat in hem hoog oplaaide – zaai ons uit
in goed wijd land aan stromen van vertroosting.

Wek onze kracht, heradem ons verstand,
vuur onze hartstocht aan, wek ons geweten.

Huub Oosterhuis
strofen uit Levende die mij ziet

Muzikaal intermezzo The red dragonfly | harp: Lies Joosten
www.arpalisa.nl

In de beleving van alle tijd was God de straffer en de beloner, de almachtige beschikker over de mens, de ondoorgrondelijke autoriteit. De mens is in dat beeld de dienaar en geheel onwaardig. Meester Eckhart, die leefde van 1260 – 1327, had een ander visioen, namelijk dat van God-en-mens, jij, mens, niet doodgeboren in het schema van knechtschap en zonde, maar door God hunkerend gezocht, omdat hij tot jou wil ingaan en geboren wil worden in jouw ziel.

In de taal van Eckhart is het woord 'ziel' de aanduiding, de naam van 'de mens zoals hij bedoeld is'. De ziel is de mens in zijn grootheid, de ingeschapen kracht tot menswording, de vonk die in mij gloeit en als een vlam wil uitslaan en bestendig licht wil worden. De ziel is de ziende mens, de nieuwgeboren mens; de geopende, de vervulde, de door God bewoonde mens.

Eckhart zegt: de weg tot die geboorte is de ontleding. Ontleding is dat ik prijsgeef ieder beeld dat ik mij van God en van mezelf en van mijn toekomst en van een ander gevormd heb, of dat me is aangeleerd. Ontleding is dat je die omhulsels afdoet en geen staat, geen stand en geen wijsheid meer koestert als bezit, als pleisterplaats of onderdak - geen steen meer hebben om je hoofd op te leggen.

Dan is er een ontvankelijkheid waarin God en ik geboren worden in elkaar, zoals geliefden worden geboren in elkaar.

Jezus van Nazareth is voor Eckhart zo'n mens in wie adel van de ziel oplichtte, in wie de ongeschapen, onverwoestbare zielenvonk aangloeide tot het licht der wereld, licht van licht, God van God. Wat in het evangelie van Jezus wordt gezegd, meent Eckhart, dat wordt waarheid en werkelijkheid in iedere ontledigde, opnieuw tot leven gekomen mens.

Een compilatie uit 'Alles voor Allen' van Huub Oosterhuis (pag. 152-154)

Lied Uit staat en stand

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,
Omgewaaid, ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
En vlaag van knoppen die op springen staan.

Uit jij en jou en woorden weggevlucht.
Ergens heen gejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
Je eigen hartslag horen. Vogelvrij.

Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
Onontkoombaar en niet wonen meer,
Tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe –
Een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Gedicht Zonder jou | voorgelezen door Moniek Siermann

Zonder jou
heb ik nooit muziek gemaakt
zonder jou
heb ik nooit geleefd

je stem is een thema
door mijn oren verzwegen
maar als hartslag
bewoon je me hoorbaar

wanneer je niet bestond
zou je moeten ontstaan
als een zichtbare klankbron
als een zon in de nacht

want je bestrijkt mijn blikveld
van mijn netvlies tot de einder
want ik gedenk je
in al mijn gedachten

wanneer je niet bestond
zou je ontstaan
als een vlam in de zee
als een zelfwerkend vuur

want ik noem je jij
dat betekent:
liefde.

Ellen Warmond

Stilte

Slotwoorden | voorgelezen door Moniek Siermann

Mogen er handen zijn
die je dragen en strelen.

Gezegend jij dat je ja zegt,
hier nu – kome wat komt.

Moge de geest van jouw God
het aanschijn der aarde vernieuwen.
(psalm 45 vrij)

Huub Oosterhuis

Slotlied Kom jij Beloofde

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen

Kom jij, Beloofde, doop ons met het vuur
dat hoog oplaaide
in Jezus, in hem
gekruisigd gestorven begraven.
Licht der harten, vader van de armen,
geef nieuw begin.

Toen werd het Pentecoste, Pinksteren,
vijftigste dag na die omstreden eerste,
dat hij niet in zijn graf gevonden werd.
Wij waren met ons twaalven, in één huis
toen het begon te stormen lichterlaaie.

Vuurtongen stonden boven onze hoofden.

Kom jij, Beloofde, doop ons met het vuur
dat hoog oplaaide
in Jezus, in hem
gekruisigd gestorven begraven.
Licht der harten, vader van de armen,
geef nieuw begin.

Volgende online-bezinning op zondag 14 juni as (vanaf 10.00 uur)