

ONLINE BEZINNING

De Zijp

05 mei 2020



Verantwoording:

Alle liedjes zijn te vinden in Verzameld Liedboek (2004) of Stilte zingen (2018).

De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl

Welkom | Lidwina Duindam

Lied Als vrijheid was wat vrijheid lijkt

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn –
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?
soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van ongekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water –
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht – ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijn –
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren.

Tekst uit De keuze | voorgelezen door Moniek Siermann

Wegrennen voor het verleden
of vechten tegen de pijn die we nu ervaren
staat gelijk aan onszelf gevangen houden.

Vrijheid vinden we als we accepteren wat er is
en als we onszelf vergeven.
Als we onze harten openen
om de wonderen te ontdekken die nu bestaan.

Je kunt niet veranderen wat er is gebeurd,
je kunt niet veranderen wat je hebt gedaan
of wat je is aangedaan.

Maar je kunt ervoor kiezen hoe je nú leeft.

Edith Eva Eger
uit het boek De keuze, uitgeverij Lev, 2017

Lied Sterven zal je ooit

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal

Sterven zal je ooit.

Maar vandaag

en godweet morgen

kun je leven,

doen,

zien,

iemand voor iemand zijn

misschien

en het verschil maken,

toch,

tussen onverwisselbaar uniek

en om het even

tussen

dood en leven.

Gedicht Vrij-zijn | voorgelezen door Lidwina Duindam

Wat is dat 'vrij-zijn' dan eigenlijk, voor jou?

Doen wat je wilt?

Nou, dat is dan maar moeilijk voor de mensen rondom.

Vrijheid heeft ook regels, gelukkig maar...

Het zou een rare boel worden als iedereen maar dééd!

Een chaos.

Nee, 'vrijheid' is niet doen wat je wilt...

'Vrijheid' is doen wat je kunt!

Je ontplooiën, je mogelijkheden kunnen benutten.

Kunnen leren,

kunnen genieten,

kunnen léven...

'Vrij-zijn' is kunnen zijn wie je bent...

Jezelf!

uit: *Er lopen scheuren door het leven*

bezetting en bevrijding in herinnering

Henk Fonteyn, Freek van der Veer en Joke Verweerd

Muziek Tonen van Stilte | Jan Kortie (van CD Het lied van Het)

Tekst De hoop | voorgelezen door Rik van Dommele

Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
dat ooit grote woorden als
'verzoening - leed geleden -
mensenrecht - schoon water - vrede'
tot een nieuwe wereld worden
eindelijk de echte.

In naam van hen
die vóór ons waren
en omwille van wie na ons komen

blijf die grote woorden dromen -
laat de hoop niet varen.

Huub Oosterhuis

Slotlied Komen ooit voeten

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Stralsünd 1614

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord
wij mogen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivr'end ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.