

Vierde Breed Beraad De Zijk, 16 mei 2019 ElisabethKapel

(23 aanwezigen)

Woord van welkom door de voorzitter Henny Kromhout

Voor de pauze zijn er twee nieuwe initiatieven besproken:

1. Voorbij de woorden

Clara Vlaender wil in het najaar starten met maandelijkse bijeenkomsten rond liederen die we in de Zijk zingen, begeleidt met meditatie.

2. Dialoogspel Tussen zon en maan

Corrie Pasman en Moniek Siermann willen in het najaar het pas uitgekomen spel van Christa Anbeek gaan spelen in 4 bijeenkomsten. Max. aantal deelnemers is 7 (incl. begeleiders)

Beiden initiatieven vonden weerklank en zullen onder de aandacht worden gebracht in het liturgie-boekje en via de mailing aan het hele bestand.

Een bezoeker heeft soms behoefte om na te praten over de overweging, dat is tijdens het koffiedrinken na de viering niet zo makkelijk. Dit zou ook kunnen in 'Voorbij de woorden'.

P A U Z E

Na de pauze heeft Yvonne Kapelle verteld wat het Centrum voor ontmoeting in levensvragen (COiL) Nijmegen beoogt waar zij werkt. Ze vertelt dat er een groep vrijwilligers is (ong. 70 pp) die mensen helpen waar nodig. De aanvragen komen via allerlei kanalen binnen (van mensen zelf, maatschappelijk werk, huisartsen etc). De vraag is of De Zijk met een groep vrijwilligers ook zo iets wil opzetten. Er blijkt enthousiasme voor te zijn: een aantal bezoekers gaf zich direct op om mee te willen doen! Het kan gaan om een gesprek, een wandeling, begeleiding naar ziekenhuis etc.

Belangrijk voor het opzetten:

- begin klein: leg een papier neer waar Vraag en Aanbod opgeschreven kunnen worden.
- zorg dat er een aanmeldpunt komt: een emailadres
- bedenk een leuke naam (*Centrum voor levensvragen* is te groot, het woord Centrum heeft een zakelijke associatie.)

Een aantal keer werd naar voren gebracht dat het belangrijk is het gevoel van vrijheid binnen De Zijk te waarborgen, zorg dat we geen instituut worden waar je verplichtingen voelt. Anderzijds werd ook gezegd dat er al vanzelfsprekend aan 'hulpdiensten' wordt gedaan. Er is al een omzien naar elkaar, en dat wordt als positief ervaren.

Een bezoeker zegt dat ze in de toekomst graag weer eens een algemeen Breed Beraad wil, waarin gedachten rond De Zijk naar voren gebracht kunnen worden. Zo bestaat de wens dat er na de viering ook een rustige hoek in de kapel wordt gemaakt voor mensen die even niet willen praten en niet in de drukte willen koffiedrinken.

Tot slot: een woord van dank aan Gerrit & Clara Vlaender en Yvonne Kapelle die dit Breed Beraad hebben voorbereid.

